

# Het principe van vrucht dragen in Gods Koninkrijk

## Lezen: Johannes 15:1-8

Andere teksten:

- Galaten 5:22 (vrucht van de Geest)
- Colossenzen 3:12-14 (vrucht van de Geest)
- Lucas 6:43-45 (Goede en slechte boom)
- 1 Petrus 3:7-11 (het christelijk leven)

### Wat is een wijnstok?

Een wijnstok is een sterke klimplant die zich vasthecht met ranken die tegen de bladeren staan.

De wijnstok wordt veelal gebruikt voor de productie van druiven, die onder meer als fruit, voor de productie van wijn, krenten en rozijnen worden gebruikt. Als een klimplant niet ondersteunt of gestuurd wordt door een landman of wijnboer, zullen ze een kruipende groeivorm aannemen. Op deze manier halen ze niet het beste resultaat kunnen.



Hoewel de wijnstok een sterke klimplant is blijkt het ook bijzonder gevoelig te zijn voor allerlei ziektes. Bij het bekijken van enkele bekende ziektes van de wijnstok, ben ik tot de conclusie gekomen dat de regen en vocht een heel belangrijke rol speelt.

Te veel regen kan druiven doen rotten.

Het tegenovergestelde van regen is de zon.

De vrucht van de wijnstok (druiven) rijpen door de zon.

Te weinig zon zorgt voor onrijpe druiven met een laag suikergehalte.

Hoe meer zon, hoe rijper de druif en des te hoger het suikergehalte in de druif.

Kou vernietigt de knoppen van de wijnstok.

Te veel bladgroei is ook nadelig voor de groei van de trossen en kan een slechte bevruchting ervoor zorgen dat 1 tros rijpe en onrijpe druiven bevat.

De plant kan op iedere bodem wel groeien, maar hoe vruchtbaarder de grond, hoe hoger de opbrengst en hoe slechter de kwaliteit.

De wortels van de wijnstok gaan heel diep de grond in om voedingsstoffen op te nemen voor de druiven. Druiven nemen hierdoor de smaak van de grond in zich op.



IN HIS KINGDOM

## **Wat bedoelt Jezus met dat Hij de ware wijnstok is?**

Hiermee bedoelt Jezus dat Hij de enige is waaraan wij verbonden moeten zijn. Hij zegt ook Ik ben de weg de waarheid en het leven. Er zijn meerdere wegen en meerdere wijnstokken. Als mens kun je ook aan een andere bron dan Jezus gekoppeld zijn. Dat is niet de bedoeling. Elke andere wijnstok brengt vrucht voort die vleeselijk en natuurlijk is. De vrucht die wordt voortgebracht aan de ware wijnstok is geestelijk. Elke wijnstok brengt vrucht voort maar er is er maar 1 die geestelijk vrucht voortbrengt, en dat is Jezus Christus. Er zijn heel wat valse wijnstokken waar je ook sappen vandaan kunt halen. Christus is immers de Bron van ons geestelijk leven.

## **De landman**

Een ander woord voor landman is landbouwer of in dit geval wijngaardenier of wijnboer. Een wijnboer is gespecialiseerd in het bewerken van de akker ten behoeve van de wijnstok. De wijnstok produceert ranken en de ranken produceren vruchten. Een wijnboer zal regelmatig op de wijngaarden te vinden zijn om onkruid te verwijderen en om te snoeien, omdat dit belangrijk is voor de optimale groei van de druiven. Wijnbouw heeft niet alleen betrekking op de druiven maar op alle handelingen die nodig zijn om wijn te maken, zoals het persen van druiven, gisten van druiven en de uiteindelijke botteling van wijn. Het worden van een echte wijnboer is niet makkelijk, omdat een wijnboer over veel kennis moet beschikken om goede wijnsoorten te kunnen maken. Het beroep wijnboer is aan te merken als een bijzonder beroep, waarbinnen sprake moet zijn van veel passie. Zonder de juiste passie is het niet mogelijk om op een goede manier werkzaam te zijn als wijnboer. De inhoudelijke werkzaamheden van een wijnboer zijn verder niet zomaar eenduidig aan te geven, omdat wijnboeren op verschillende manieren werkzaam kunnen zijn. In de meeste gevallen zal een wijnboer zelf ook werkzaam zijn op de wijngaard.

In dit tekstgedeelte is God de Vader de landman of wijnboer. Hij snoeit de ranken (gelovigen) zodat ze meer (geestelijke) vrucht voortbrengen. Een landman of wijnboer wil immers vruchten zien. Daar werkt Hij naar toe. Hij bewaakt de wijngaard. Hij graaft eromheen en geeft mest. En Hij snoeit. Als je een wijnrank aan zichzelf overlaat, blijft hij op de grond en gaat alle kanten uit, waardoor hij maar weinig vrucht voortbrengt. De ranken moeten vastgebonden worden. Ze worden door de Landman geleid in de richting die Hij heeft gekozen. De ranken worden dus in zekere zin beperkt.



Ook wordt er gesnoeid. Er worden gedeelten weggesneden zodat alle groeikracht zich kan concentreren op de meest veel belovende gedeelten. Op dezelfde wijze gaat God in ons leven te werk. Hij leidt ons in de richting van Zijn keuze en Hij neemt soms dingen weg zodat je meer kan groeien.

## **De rank**

Een rank is een tere en buigzame twijg.

Ranken zijn gevoelige delen van de plant. Wanneer een rank in aanraking komt met een voorwerp gaat zij zich buigen en ontstaat er een kromming.

Afhankelijk van de duur van de aanraking kan de kromming blijven of bij korte duur weer recht trekken.

De rank van de wijnstok heeft een minder gevoelige rank ten opzichte van andere soort ranken van andere planten.

In dit bijbel gedeelte zijn de mensen (gelovigen) de ranken.

De ranken (gelovigen) dragen vrucht.

Om vrucht te dragen is maar één ding belangrijk: aan de wijnstok verbonden blijven. Ranken hebben maar één duidelijk doel. De gelovigen hebben één duidelijk doel: (geestelijk) vrucht dragen.

De rank draagt vrucht op de manier zoals de wijnstok zijn sappen door hem heen perst. De rank is helemaal hetzelfde als de wijnstok, ze zijn immers één en dezelfde plant. Ze hebben dezelfde natuur, hetzelfde leven, ze staan op dezelfde plek en doen hetzelfde werk.

De rank is het evenbeeld van de wijnstok, met één groot verschil, namelijk dat de wijnstok groot en sterk is en de rank niet.

De rank is compleet afhankelijk van de wijnstok want de wijnstok heeft de voorraad van leven.

De sappen houdt de wijnstok niet voor zichzelf, maar die is voor de ranken.

De ranken hebben en zijn niets van zichzelf. De rank hoeft enkel maar te ontvangen van datgene wat de wijnstok geeft.

De enige reden voor een rank om te bestaan is namelijk om vrucht voort te brengen. Die vrucht is uiteindelijk niet voor de rank zelf, maar voor de eigenaar van de wijnstok.

Als gelovigen slaan we nog wel eens door in wat we uit eigen kracht proberen te doen. Ik heb zelf nog nooit een vruchtenboom gezien die keihard werkt waardoor er bladeren, stengels of vrucht vanuit de boom tevoorschijn komen. Nee, al deze dingen komen vanzelf wanneer de boom in de juiste aarde is.



geplant, met de juiste omstandigheden. Als gelovige hoeven we niets te doen om een vruchtbare gelovige te zijn dan in Hem te blijven. Eigen acties en ondernemingen helpen niet.

### **Wat is een vrucht (dragen)?**

Vrucht is een volgroeid vruchtbeginsel van een boom of plant, die worden geplukt wanneer zij klaar zijn met rijpen. Vrucht is datgene wat klaar is om in een nieuwe fase te gaan die door anderen gebruikt zal worden.

Vrucht is het eindproduct van de voeding, sappen en alles wat ervoor heeft gezorgd dat de takken en ranken in leven konden blijven.

Vrucht dat klaar is heeft dus tijd nodig om te rijpen. Vruchten groeien pas aan een boom wanneer die volgroeid is. Op dezelfde manier is het na iemands wedergeboorte belangrijk dat hij of zij groeit.

God de Landman heeft één doel als wijnboer, en dat is dat de ranken vrucht zullen voortbrengen. Vruchten die in de bijbel worden genoemd zijn:

Vrucht van de Geest (Galaten 5:22)

Heiliging (Romeinen 6:22, Hebrëen 12:11)

Werken met vrucht (Romeinen 1:13, Colossenzen 1:10, Thess. 2:1)

Je kunt vrucht dragen verdelen in geestelijk vrucht dragen en natuurlijk vrucht dragen.

### **Wat is geestelijk vrucht dragen?**

Geestelijk vruchten ontstaan bij een gelovige wanneer hij of zij handelt vanuit de verbondenheid met de Heilige Geest die in hem of haar woont.

In geestelijke vruchten herken je altijd iets van het karakter van Jezus.

Alle geestelijke vrucht die in de bijbel genoemd worden komen uit zegenende liefde.

Vrucht dragen heeft alles te maken met God behagen met het vervullen van onze missie in Christus. Iedere gelovige moet geestelijk vrucht voortbrengen.

Het is een duidelijke Bijbelse opdracht van God zelf.

Jezus zei tegen Zijn discipelen in Johannes 15:16 dat Hij ze een taak heeft gegeven, eropuit te gaan en vrucht te dragen. Vruchten die blijvend zijn.

Geestelijk vrucht dragen is NIET het verrichten van goede daden, maar het RESULTAAT van het gehoorzaam volgen van Christus. Vrucht dragen is het BELANGRIJKSTE zichtbare kenmerk van een WARE gelovige.



Jezus zei in Matt. 12:33 Aan de boom zal men de vrucht herkennen.

Kortom vrucht dragen is het doel van het leven van een gelovige. Graan kan voor lange tijd bewaard worden. Graankorrels kunne ook gezaaid worden en zichzelf vermenigvuldigen.

Een graankorrel in de grond sterft alleen van de buitenkant. Het binnenste van de graankorrel blijft leven en die begint pas te groeien zodra de buitenkant is afgestorven.

Vrucht dragen is als een graankorrel die in de aarde plant is, eerst afsterft, een boom wordt die weer vrucht en graankorrels voortbrengt. Het vergt te sterven aan jezelf om vrucht te dragen. Het vergt te blijven in Christus en van Hem alleen afhankelijk te zijn om geestelijk vrucht te dragen.

De bijbel geeft heel duidelijk aan dat niemand in staat is om goed te doen (Romeinen 3:12). Niemand is goed behalve God (Marcus 10:18).

Dus hoe een mens ook zijn best doet om vanuit zichzelf iets goeds te doen, het zal altijd beneden de maat zijn, omdat er altijd een geur van zondigheid aan hangt. Maar toch worden gelovigen op g roepen goede daden te doen. (Efeziërs 2:10).

Je kan als gelovige alleen goede daden verrichten wanneer Christus iets in en door jou heen doet. Je moet aan Hem verbonden zijn anders kan je niets goeds doen. De bijbel zegt zonder Hem kunnen wij niets doen.

God gebruikt je niet als een poppetje die Hij bestuurt en je inzet om goede werken te doen. Nee, het zijn wel degelijk jouw daden.

Maar als ze uitgevoerd worden in verbondenheid met God en tot eer van God, zorgen ze voor geestelijke vrucht en die zijn echt goed.

Het resultaat van geestelijk (vrucht dragen) is:

De mensen voor wie je iets gedaan hebt vanuit een houding van zegenende liefde worden erdoor gezegend

Je wordt er zelf door gezegend doordat je karakter daardoor mee op dat van Jezus gaat lijken en dat geeft je een diepe, duurzame en eeuwige blijdschap en vreugde.

God de Vader wordt door dit alles geëerd en gezegend.

Hij zal voor eeuwig genieten van wat Hij in jou en door jou heeft kunnen doen.

*Vrucht dragen is een voorwaarde om eeuwig leven te ontvangen!*

Samengevat, geestelijke vruchten:

- Beginnen bij God
- Ontstaan wanneer Gods liefde door je heen stroomt naar God en anderen
- Worden een deel van je leven
- Veranderen je karakter zodat er meer van Jezus zichtbaar wordt in je leven.

### Hoe draag je vrucht?

Veel gelovigen denken dat geestelijk vrucht dragen bestaat uit het doen van christelijke dingen die mensen van de kerk min of meer allemaal doen.

Wat is het verschil eigenlijk tussen gewoon goed te doen en geestelijk vrucht te dragen?

Als voorbeeld moeten we kijken in de bijbel naar het tekstgedeelte in Gal. 5:22. Je kunt 3 dingen doen wanneer iemand tegenkomt je jij eigenlijk een beetje of soms heel erg vervelend tot irritant vindt.

⇒ Vleselijke reactie

Je luistert naar je oude natuur die zich laat leiden door zelfzuchtige verlangens en voorkeuren. Je besluit dat je niet gaat groeten en doet net als of je de persoon niet ziet. Als de persoon je aanspreekt doe je afstandelijk en kortaf, zodat het gesprek snel afgelopen is.

⇒ Zielse reactie

Je herinnert je dat de Bijbel zegt dat je vriendelijk moet zijn, dus je dwingt jezelf tot een glimlach en spreekt hem aan met vriendelijke woorden.

Je vindt het best wel goed van jezelf dat je er toch een paar vriendelijke woorden uit je mond komen. Deze kunstmatige vriendelijkheid is het resultaat van eigen inspanning en levert dus geen geestelijke vrucht op

⇒ Geestelijke reactie

Je beseft dat je vanuit jezelf niet vriendelijk tegen hem kunt zijn. Maar gelukkig denk je eraan dat de Heilige Geest in je woont die een Bron van liefde is. Je doet een kort gebedje " Heer help me alstublieft iets vriendelijks tegen hem te zeggen dat hem goed doet. Zegen hem, en realiseer je dat God net zoveel van hem houdt als van jou. Vervolgens stap je op hem af en begroet hem en begint een gesprek met hem. Wie weet wat God door je heen of door de ander heen wil doen in dit gesprek.

Het verschil tussen geestelijke vrucht en vleselijke vrucht

De apostel Paulus laat een het scherpe contrast zien tussen het leven vanuit het vlees en het leven vanuit de Geest. Het leven vanuit de oude natuur oftewel de zondige natuur versus het leven vanuit de nieuwe natuur de bekeerde mens.

Dit contrast kunnen we lezen in het boek Galaten 5:16-23.

In de brief van Paulus aan de Colossenzen vind je ook een rijtje met geestelijke vruchten. In deze opsomming kom je veel tegen wat ook in Galaten 5:22 staat. Vroeger las ik dit Bijbelgedeelte als een opdracht om zo te leven en ik denk dat veel andere Bijbellezers deze woorden ook zo lezen. Maar toch is dat niet juist. Deze vrucht van de Geest, komt met het binnen komen van de Heilige Geest, automatisch in ons. We worden ermee bekleed.

Dit kunnen we lezen in Lucas 24:29.

Het gaat bij geestelijke vrucht dus steeds om dat de levensstijl van Jezus door de kracht van de Heilige Geest in jou zichtbaar wordt, waarbij je jezelf voor Hem openstelt. Het is goed om dat te beseffen, want het bewaart je voor de valkuil dat je geestelijke vrucht probeert te produceren met eigen kracht.

### **Hoeveel geestelijke vrucht draag je?**

Liefde is het basismateriaal voor alle vrucht(en) van de Geest. Deze liefde uit zich op verschillende manieren en maakt gebruik van je gaven en mogelijkheden om anderen te dienen. Voor de hoeveelheid vrucht die je draagt geldt de volgende formule: vrucht=Liefde x (inzet van gaven). Met andere woorden, hoe je ook je best doet binnen Gods Koninkrijk, zonder liefde is de opbrengst nul.

Liefde is namelijk de belangrijkste factor om vrucht te dragen.

Alles wat je met niets vermenigvuldigt, blijft niets. Aan de andere kant, als je niet veel mogelijkheden hebt, maar je zet ze in met oprechtheid en liefde, dan brengt het toch wat vrucht voort.

Hoe meer je doet met wat je hebt ontvangen, hoe meer vrucht je draagt.

### **Hoe herken je geestelijke vrucht?**

In alle geestelijke vrucht herken je iets van het karakter van Jezus. Alles geestelijke vrucht die in de bijbel genoemd worden komen voort uit de Liefde van God ook wel zegenende liefde of Agape genoemd.



IN HIS KINGDOM

Deze liefde is erop uit om anderen te zegenen, zonder enige tegenprestatie te verwachten. Het is zelfs mogelijk je vijanden lief te hebben. Deze liefde krijg je niet door eigen inspanning. Wanneer je deze liefde in mensen tegenkomt dan weet je dat ze bij Jezus horen.

De resultaten van geestelijk vrucht dragen zijn gedurende het leven op aarde al merkbaar, maar komen in het hiernamaals pas volledig uit de verf. Voor iedere gelovige is dat verschillend.

De vrucht van de Geest en geloofsgroei

De vrucht van de Geest in Galaten 5:22 kunnen worden onderverdeeld in drie groepen, die te maken hebben met drie verschillende stadia van geloofsgroei:

Geschenken van God vanaf de bekering	Liefde	Blijdschap	Vrede
Vrucht bij groeiende gelovigen	Lankmoedigheid (Geduld met anderen)	Vriendelijkheid	Goedheid (Zorgzaamheid)
Vrucht bij geestelijk meer Volwassen gelovigen	Trouw	Zachtmoedigheid (Bescheidenheid)	Zelfbeheersing

De eerste 3 zijn regelrecht geschenken van God, die uitwerkingen zijn van Gods liefde in het hart van de gelovige. Ze vormen trouwens de basis voor:

- Alle andere geestelijke vrucht.
- Alle veranderingen in de levensstijl en karakter
- De liefde wordt niet voor niets als eerste genoemd.

De liefde is in principe de basis van al de andere aspecten.

Zonder de liefde kunnen de anderen niet groeien. We hebben het hier over God Zijn zegenende liefde ook wel Agape genoemd. We kunnen in 1 Kor. 13 over deze liefde lezen en leren. God begint altijd met het fundament en daarna met al het andere wat daarop gebouwd moet worden.

Hij schiep ook eerst de man en vandaar dat de man ook het fundament van het gezin is. Jezus stond als eerste op uit de dood vandaar dat Jezus het fundament van ons eeuwig leven is. De voorganger van de gemeente wordt





ook wel de oudste genoemd en dat is niet omdat hij als eerst geboren is maar omdat hij het fundament van dat deel van het Lichaam is. Zo is alles van de vrucht van de Geest afhankelijk van Gods liefde. Je zou voor elk onderdeel het woord liefdevolle kunnen plaatsen, sterker nog je moet het woord liefdevolle daar plaatsen. Liefdevolle liefde, liefdevolle blijdschap, liefdevolle vrede, liefdevolle lankmoedigheid. Liefdevolle vriendelijkheid, liefdevolle goedheid, liefdevolle trouw, liefdevolle zachtmoedigheid en liefdevolle zelfbeheersing. Met het plaatsen van het woord liefdevolle krijgt het woord en de betekenis meteen een ander karakter. Het is krachtiger en blijvend.

### **Vrucht bij groeiende gelovigen.**

De volgende drie zijn verdere uitwerkingen van de praktijk van de liefde van God. Je kunt bij deze drie makkelijk in de verleiding komen te denken dat ze Bijbelse opdrachten of geboden zijn. Nee ze beginnen bij de liefde van God die je hebt ontvangen en van daaruit ga je je medemens dienen met de mogelijkheden die je hebt.

De onderdelen van vrucht van de Geest die als laatsten worden genoemd, zijn op die plek omdat ze waarschijnlijk innerlijke eigenschappen zijn die je meer bij gerijpte gelovigen tegenkomt. Ze hebben te maken met wilsovergave en dat is iets waar vooral pas gelovigen nog veel mee moeite hebben.

Er zijn meestal heel wat levenslessen in het geestelijk leven nodig om deze aspecten, goed te ontwikkelen.

### **De 3 voorwaarden**

De bijbel is heel duidelijk als het erop aankomt wie als een ware gelovige wordt bedoeld. Om hieraan te voldoen zijn er 3 Bijbelse voorwaarden:

- 1) Bekering en wedergeboorte
- 2) Geestelijk vrucht dragen
- 3) Volharding in het geloof

### **Bekering en wedergeboorte**

Iemands geloofsleven begint bij bekering en wedergeboorte. Tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien en niet binnengaan, zoals Jezus eens tegen Nikodemus zei (Johannes 3:3, 5). Iedereen die door wedergeboorte nieuw leven heeft ontvangen mag zich de belofte van



eeuwig leven in het hiernamaals 'toe-eigenen'. Nieuw leven is onvergankelijk en gaat 'gewoon' door in het hiernamaals.

### **Geestelijk vrucht dragen**

Dit heeft te maken met het resultaat van je hele verdere leven met God. Voorwaarde voor eeuwig leven is dat je gedurende je leven op aarde geestelijke vrucht hebt voortgebracht, veel of weinig.

"Aan hun vruchten zal je hen herkennen ..." (Mattheüs 7:16)

Dit is namelijk het enige bewijs van een echt geloof. Niet voor niets zei Jezus dat men een boom herkent aan zijn vruchten. Jezus legde in de gelijkenis van de wijnstok en de ranken uit dat vrucht dragen alleen ontstaat in verbondenheid met Hemzelf:

"Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen." (Johannes 15:5)

Geestelijke vrucht omvat alles wat Jezus door de Heilige Geest in en door jou heeft kunnen doen gedurende je hele leven als christen. Geestelijke vrucht ontstaat wanneer je God gehoorzaamt door Hem en je medemens daadwerkelijk lief te hebben.

"Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand." (Johannes 15:6, NBV2004)

In dit gedeelte maakt Jezus ook duidelijk dat vrucht dragen noodzakelijk is voor eeuwig leven en dat een christenleven zonder vrucht uiteindelijk verloren gaat. In Jakobus 2:14-26 lezen we over een dood geloof, zonder vrucht, waardoor een mens uiteindelijk geen recht heeft om eeuwig bij God te mogen wonen. Iedere boom die geen vrucht draagt, wordt immers in het vuur geworpen (Lucas 3:9). Het verband tussen wedergeboorte, geestelijk vrucht dragen en eeuwig leven lezen we ook in het volgende Bijbelvers:

"Maar nu, bevrijd van de zonde en in dienst van God, oogst u toewijding aan hem en zelfs het eeuwige leven." (Romeinen 6:22, NBV2004)

### **Volharding in het geloof**

Het is nodig tot het einde van je leven te volharden in het volgen van Jezus en niet voortijdig af te haken. Jezus zei hierover:

"... wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden."  
(Mattheüs 10:22)

Om een schooldiploma te krijgen, is er meer nodig dan dat je de afgelopen jaren goede rapportcijfers hebt gehaald.

Alleen de resultaten van tentamens en het eindexamen tellen.

Zo is het ook met het christenleven. Zorg ervoor dat je goed eindigt.

In het Oude Testament komen we gelovigen tegen die goed zijn begonnen met God. En toch wisten velen van hen niet de eindstreep behaald.

Denk bijvoorbeeld maar aan de verschillende koningen van Juda en Israël.

De meeste Israëlieten die met Mozes de woestijnreis hebben meegemaakt, hebben het beloofde land niet bereikt (Hebreeën 3:14-19).

Laten we niet te snel denken dat het in ons geloofsleven vanzelf wel goed zal blijven gaan. Het Nieuwe Testament bevat ook waarschuwingen om te volharden in het geloof, zoals de volgende teksten:

"Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook hebt aangenomen, dat uw fundament is en uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen." (1 Korintiërs 15:1-2, NBV2004)

"Want alleen als we tot het einde toe resoluut vasthouden aan ons aanvankelijk vertrouwen, blijven we deelgenoten van Christus." (Hebreeën 3:14, NBV2004)

"Want u hebt volharding nodig, opdat u, na het volbrengen van de wil van God, de vervulling van de belofte zult verkrijgen." (Hebreeën 10:36, HSV2010)

"... Wees trouw tot in de dood, dan zal ik u als lauwerkrans het leven geven." (Openbaring 2:10, NBV2004)

In het koninkrijk van de hemel geldt de wet 'eind goed, al goed'.

Ook de volgende teksten uit het Oude Testament wijzen in die richting:

"Als een goed mens zijn rechtvaardige weg verlaat en kwaad doet, zal hij daardoor sterven." (Ezechiël 33:18, NBV2004)

"En wie goed heeft geleefd, maar niet langer rechtvaardig is, onrecht doet en alle wandaden begaat van een slecht mens - moet die in leven blijven? Al zijn goede daden zullen niet langer tellen; omdat hij mij ontrouw is geworden en zonden heeft begaan, zal hij sterven." (Ezechiël 18:24, NBV2004)

### **De link met wijn en vrucht**

Wijn is een alcoholische drank dat meestal afkomstig is van druiven de vrucht van de ranken aan de wijnstok. Je kunt ook uit andere fruitsoorten wijn maken maar, druiven zijn meest ideaal om wijn van te maken. Wanneer een druif overrijp is droogt deze vaak wat in en gaat daarna rotten. Dit proces veroorzaakt micro-organismen, een soort van hele kleine beestjes.



Eén hiervan noemen we gist. Dit is een soort schimmel die wil groeien en zichzelf wil vermenigvuldigen. Hiervoor heeft gist even zuurstof nodig en groeit het heel erg snel. Om te overleven gebruikt de gist suiker die in de druif zit.

Die wordt omgezet in alcohol en koolzuurgas. Beiden ongeveer 50%. Er ontstaat dan vanzelf wijn. Wanneer het proces goed is gestart mag de gist geen zuurstof meer krijgen anders verandert de wijn snel in azijn. Wijn is een mengsel van water, alcohol, zuren, tannine en eventueel suiker. Wanneer de omstandigheden goed zijn, verloopt het eerste deel van het proces in hoog tempo. Binnen enkele dagen hebben de gistbeestjes het grootste deel van de suiker dan omgezet in alcohol en koolzuurgas. Voor het tweede gedeelte hebben we geduld nodig. De gistbeestjes hebben hun werk gedaan en nu gaan er andere beestjes aan het werk met andere processen. Zij zorgen ervoor dat de wijn ook smakelijk wordt. Dat duurt minstens een half jaar of vaak zelfs enkele jaren.

In de bijbel wordt er met regelmaat wijn gedronken. Het werd bijvoorbeeld in Johannes 2 rijkelijk geschonken op de bruiloft in het dorpje Kana waar Jezus met zijn discipelen te gast was. In het verhaal van de barmhartige Samaritaan wordt wijn gebruikt om de wonden van de gewonde man schoon te maken. Bij het laatste avondmaal ging de beker met wijn rond als teken van het bloed van Jezus dat vergoten zou worden. Als Jezus aan het kruis hangt krijgt hij zure wijn te drinken. In al die verhalen heeft wijn verschillende functies en betekenissen.

Het wordt gebruikt om te drinken, als dorstlesser, of om van te genieten op een bruiloftsfeest. Wijn heeft ook een medicinale werking, bijvoorbeeld bij het laatste avondmaal, als Jezus de beker met rode wijn laat rondgaan.

### **Wijn als drank**

Wijn werd in de bijbel regelmatig gedronken. Men dronk het niet in de pure vorm zoals wij dat nu doen. Dat vond men barbaars. De wijn werd in die tijd verdund met water. Men deed een deel wijn op een 1 tot 5 delen water. Jezus heeft zelf ook wijn gedronken. Jezus dronk niet alleen wijn maar Hij deelde het ook nog eens royaal uit. Denk maar aan de bruiloft te Kana.

De 6 watervaten met de inhoud van 2 of 3 metreten, dus twee of driemaal veertig liter, was dus tussen de 480 en 720 liter wijn.



## **Wijn als desinfectans**

In de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan wordt ook wijn gebruikt. Dit keer niet om te drinken maar de wonden van de gewonde man schoon te maken. Wijn heeft door de daarin aanwezige alcohol een desinfecterende werking. Vroeger was bekend dat door het gebruik van alcohol bij wonden de kans op ontstekingen drastisch verminderd werden.

### De zure wijn die Jezus krijgt aangeboden als Hij aan het kruis hangt.

Jezus kreeg tijdens Zijn kruisiging zure wijn aangeboden (Matt.27:48; Lucas 23:35; Marcus 15:35-37; Johannes 19:29). Met zure wijn wordt wijn met een hoger percentage azijnzuur bedoeld. Deze zure wijn die Jezus kreeg aangeboden, terwijl Hij aan het kruis hangt, zou een milde verdovende werking kunnen hebben. Door de bedwelmende werking van de alcohol in de wijn voelt de gekruisigde wellicht minder van de marteling die Hij op dat moment ondergaat. Jezus echter weigert de zure wijn te drinken en zo ondergaat Hij zijn lijdensweg ten volle.

Door de bijbel heen is wijn ook een beeld van vreugde.

Het is wel altijd belangrijk om wijn met mate te drinken, anders gaat de wijn met ons aan de haal met alle pijnlijke en nare gevolgen van dien.

Een voorbeeld hiervan is Noach na de zondvloed en later ook met Lot na de verdelging van Sodom en Gomorra (Genesis 9 en Genesis 19).

## **Wanneer draagt een rank geen vrucht?**

Een rank draagt geen vrucht wanneer de voeding die het ontvangt van de wijnstok niet naar de juiste plekken gaat. Hierdoor gaat er niet alleen voeding maar ook veel energie verloren.

Het komt in principe op hetzelfde neer bij de gelovige.

Wanneer de gelovige dat wat hij of zij ontvangt van Christus door de Heilige Geest niet juist toepast, er ook geen geestelijke vrucht daaruit zal voortkomen. In de eerste plaats moet de rank, de gelovige verbonden zijn aan de wijnstok, Christus. Als er aan die voorwaarde niet wordt voldaan zal de rank verdorren en afsterven. Maar ook wanneer de rank, de gelovige verbonden is aan Christus, is het de bedoeling om dat wat je hebt ontvangen op de juiste manier toe te passen. Je hoeft er niet voor te werken of te gaan zoeken, je krijgt het automatisch wanneer je verbonden bent. Het enige wat je hoeft te doen is verbonden te blijven en gehoorzaam te blijven aan Gods woord.



## **Snoeien**

Om de beste en lekkerste druiven te oogsten is snoeien van de wijnstok een van de belangrijkste taken. Het is een taak die veel zorgvuldigheid en geduld eist. De snoei heeft een grote invloed op de opbrengst van de vruchtkwaliteit.

Het niet snoeien zorgt ervoor dat de plant heel weinig druiven voortbrengt. Het is noodzakelijk om te snoeien.

In de eerste plaats lijkt het als of de plant wordt verminkt, maar niets is minder waar. De druiven worden juist hierdoor zoeter en van betere kwaliteit en kwantiteit. De wijnboer kan door het snoeien min of meer regelen hoeveel hij gaat oogsten.

Snoeien in het afknippen of verwijderen van bladeren of takken van een plant. In dit specifiek geval de wijnstok.

In de grondtekst staat het woord reinigen in plaats van snoeien.

De betekenis van reinigen is schoonmaken. God de Landman maakt dus schoon. Snoeien is dus niet hetzelfde als onkruid verwijderen. Het is het wegnippen van dingen die rechtstreeks uit de wijnstok komen en dus voorkomt uit het leven van de wijnstok zelf. De ranken van de wijnstok kunnen makkelijk 3 tot 4 meter lang worden. Stel je voor dat die niet gesnoeid worden, dan moet het sap dubbel werk doen. Het moet door de ranken stromen en het moet in de vrucht terechtkomen. Als je een wijnstok goed snoeit dan worden de ranken afgesneden tot vlak aan de stam waardoor er ne genoeg is om de druiven te dragen. Alleen op deze manier kan een druif goed, vol en sappig zijn. Alles wat niet nodig is om vrucht te dragen wordt weggehaald, zodat alle sap, voeding en energie in de vrucht kan komen.

## **Hoe snoeit God de Vader ons?**

God snoeit ons door omstandigheden en door de bijbel.

De bijbel reinigt ons, want door de bijbel zien we wat er moet veranderen in ons leven.

God wil alles wegsnoeien uit je leven wat je geloofsgroei en vrucht dragen in de weg staat. God laat dan bijvoorbeeld moeilijkheden toe in je leven. Dit kan van alles zijn, je kunt een ongeluk krijgen, ontslagen worden, problemen met je kinderen, lichamelijke beperkingen. Snoeien doet pijn, soms heel veel pijn. Maar het is nodig om Gods doel in je leven te bereiken. Evenals er een pijnlijke bevalling nodig is voor de geboorte van een kind.

Wanneer dat kind er eenmaal is dan is er alleen maar vreugde en blijdschap, je hebt letterlijk de vrucht van je schoot geoogst.



IN HIS KINGDOM

Door snoeiwerk kan God bewerken dat je andere prioriteiten gaat stellen en Jezus weer op de eerste plaats gaat zetten. Je groeit dan weer in stuk in je geloof en je karakter maakt ook een stukje ontwikkeling mee. Hij snoeit de rank die vrucht draagt omdat Hij wil dat die rank nog veel meer vrucht gaat dragen. Hoe meer Hij snoeit des te groter de opbrengst van de vrucht.

De ranken die geen vrucht voortbrengen knipt Hij eraf omdat ze energie en voeding gebruiken zonder dat ze er vrucht mee voortbrengen.

Deze sappen en voeding gaan naar de ranken die wel vrucht voortbrengen zodat ze nog meer vrucht kunnen voortbrengen.

Hoe moeten wij in Christus blijven, en belangrijker hoe komen we in Christus? Bij bekering komt de mens in Christus. Je behoort nu tot het Lichaam van Christus. Bij bekering word je gedoopt in Christus. Je wordt als het ware ingeënt in de wijnstok. Enten betekent dat de tak van een plant op een andere plant wordt vastgemaakt zodat het kan groeien en zich kan vermenigvuldigen. Er wordt een snee in de tak of stam gemaakt zodat het andere takje de voeding van krijgen. Jezus Zijn leven vloeit in ons over. Wij zijn in Hem en Hij is in ons. Samen vormen de wijnstok en de ranken één plant. We hoeven dus niet ons best te doen om in Christus te komen. De Vader (de landman) heeft ons zelf in Christus geplaatst. Uit de Vader is het dat wij in Christus zijn. 1 Kor. 1:30a. Het in Christus blijven is in contact met Hem zijn en blijven. We moeten in gemeenschap met Hem blijven en dat kan alleen door middel van:

- Gebed
- Bijbellezen

Natuurlijk zijn er ook andere geestelijke activiteiten zoals vasten, gemeente en gezinsbidstonden, het bezoeken van diensten maar al deze activiteiten vloeien voort uit het bidden en bijbel lezen. Hoe meer je bid en Gods Woord lees hoe serieuzer je ook andere geestelijke activiteiten gaat nemen. Andersom is het hoe minder je bid en leest, hoe nonchalanter je zal omgaan met andere geestelijke activiteiten. Het is belangrijk om stille tijd te houden met God. We moeten ons innerlijk of geestelijk oor openen en openhouden om te horen wat Hij tegen ons te zeggen heeft. De bijbel zegt wie een oor heeft die hore wat de Geest tot de gemeenten zegt. Openbaringen 2:7.

Verder moeten wij afhankelijk van Hem zijn. Vers 5 zegt dat wij niets kunnen doen zonder Hem. We moeten in ALLES Zijn wil zoeken, en geleid worden door Zijn Geest. In alles moeten we het van Hem verwachten. We mogen en kunnen



niet steunen op eigen inzicht, bekwaamheid en kracht. Natuurlijke kracht en eigen natuurlijke wijsheid en inzicht zijn een stoorzender voor God.

Net zoals de rank van de wijnstok volledig afhankelijk is van voeding die de wijnstok uit de boem haalt, zo is de gelovige volledig afhankelijk van Jezus als wijnstok. Een rank kan niet op zichzelf vrucht voortbrengen omdat de rank niet sterk genoeg is, en de wortels van de rank ook nooit zo ver in de grond kunnen schieten om de juiste voeding te halen.

Jezus zegt daarom zonder Mij kunt gij niets doen.

De enige manier hoe een rank vrucht kan voortbrengen is wanneer de rank ingeënt is aan de wijnstok. De rank ontvangt de volledige voeding en laat die voeding op de juiste plekken stromen. Dit proces zorgt er automatisch voor dat de rank vrucht gaat voortbrengen.

### **Waarom is vrucht dragen belangrijk voor de gelovigen?**

Vrucht dragen is een noodzakelijke vereiste om zeker te kunnen zijn van eeuwig leven na het leven op aarde. Als wij vrucht dragen zal de grootheid van God daardoor aan het licht komen en door mensen worden gezien.

16. Is het mogelijk om slechte of goede vrucht voort te brengen?

In de bijbel lezen we in Lucas 6:43-45 dat een mens goede en slechte vrucht kan voortbrengen. Jezus die zelf aan het woord is zegt dat een goed mens uit de goede schat van zijn hart het goede voortbrengt en ook dat een slecht mens uit de boze schat van zijn hart het boze voortbrengt.

Het is dus mogelijk dat er mensen zijn die slechte vrucht voortbrengen.

Deze mensen zijn niet verbonden aan de wijnstok en leven niet van Zijn voeding. Deze mensen leven van een valse bron oftewel een valse wijnstok die de verkeerde voeding aan ze geeft.

Vrucht is het resultaat van leven en niet van activiteit. Een boom die vrucht voortbrengt, doet dat niet omdat hij met zijn takken zwaait, maar omdat hij voedsel en drinken blijft halen uit de grond waar hij geplant is.

Zo is het ook met ons als gelovigen. Als wijnrank moeten wij ons blijven voeden uit de wijnstok (Christus Jezus) en dan komt de geestelijke vrucht vanzelf. (2 Petrus 1:8). Bij het voortbrengen van vrucht zijn zowel de landman (God de Vader) als de ranken (gelovigen) actief. Met actief bedoel ik dat de gelovige in Christus moet blijven. Het in Christus blijven staat vermeldt in een eerdere vraag.





God is actief omdat Hij als landman de ranken snoeit zodat ze meer opbrengst hebben. Ons deel als gelovigen bij het voortbrengen van vrucht is dus in Christus blijven.

Wat betekent buitengeworpen zijn indien je niet in Hem bent?

Buiten geworpen zijn betekent dat je niet in Gods koninkrijk bent maar erbuiten. Je behoort niet meer tot het Koninklijk gezin van God.

Een rank die wordt afgeknipt nadat het geen vrucht draagt heeft geen doel meer. Een heel goed voorbeeld in de bijbel is Judas die Jezus heeft verraden. Judas was verbonden aan de wijnstok maar besloot niet te leven van de voeding van de wijnstok. Omdat hij besloot daarvan niet te leven, werd hij afgeknipt van de wijnstok. Judas had vrucht maar dat was de vrucht van het vlees.

We kunnen alles vragen omdat we gehoorzaam zijn aan Zijn wil.

Wanneer we dezelfde voeding krijgen als de wijnstok maakt het ons zoals eerder beschreven tot een en dezelfde plant. We hebben één doel en één streven.

Dit zorgt ervoor dat alles wat wij aan de Vader vragen strookt met Zijn wil en God zal altijd alles geven aan iemand die volledig leeft in Zijn wil.

In het boek 1 Johannes 3:21 kunnen we lezen hoe dit werkt.

De bijbel zegt daar dat indien ons hart ons niet veroordeelt, met andere woorden wanneer je geweten schoon is en schoonmaken is het verwijderen van takken en bladeren die de groei van de vrucht hinderen, wanneer wij gehoorzaam zijn dat je alles kan krijgen van onze Vader.

Natuurlijk betekent het niet dat je alles gaat krijgen wat je wilt zoals rijkdom bijvoorbeeld. Als je werkelijk Gods wil zoekt en werkelijk met Hem verbonden bent, zijn er dingen die je niet vraagt.

“Hierin is mijn Vader verheerlijkt”

Wanneer een wijnboer een rijke oogst binnenhaalt dan is dat een eer voor hem omdat hij alle oogst heeft binnengehaald. De oogst eert ook de zaaier en verzorger want zonder hen zou er niets zijn.

Maar boven alles eert de oogst God, want Hij is het die regen en zon geeft voor de planten.

Wanneer wij als gelovigen mensen oogsten voor Zijn koninkrijk kan het dat we ons vereerd voelen, maar het is God die verheerlijkt wordt.



IN HIS KINGDOM

Elke producent van een bepaald product is enorm blij wanneer zijn product datgene doet waarvoor het is gemaakt. Als dat niet gebeurt en het product een defect heeft, kun je het in de garantie tijd kosteloos terugsturen zodat het wordt gerepareerd. Het product komt dan volledig goed werkend terug.

De mens die niet verbonden is met God is als een defect product.

Wij die verbonden zijn aan we wijnstok moeten ervoor zorgen dat het product te weten komt dat er een fabrikant is waar het vandaan komt en dat de fabrikant het product kosteloos wil herstellen, zodat het product kan werken zoals het bedoeld is.

Wanneer de wereld de vrucht van Gods Geest in de gelovigen ziet, zullen ze weten dat er hoop is, ze zullen weten dat er iets is wat ervoor kan zorgen dat hun leven niet verloren hoeft te gaan. Ze zullen weten dat ze bijzonder en waardevol zijn en geschapen om geestelijk vrucht te dragen.

Jezus zegt ons op welke wijze God diegenen die in Hem blijven reinigt.

Hij doet dat door het Woord. Dit betekent dat het luisteren naar, of lezen van, het Woord onvermijdelijk deel uitmaakt van het vruchtbare leven.

Het is namen door het Woord dat we (gesnoeid) gereinigd worden, zodat we meer vrucht dragen.

Net zoals het noodzakelijk was om het Woord van God te horen zodat wij tot bekering konden komen, zo is het ook noodzakelijk dat je doorgaat je aandacht aan het Woord te geven. Op deze manier ontwikkelt de vrucht zich tot veel vrucht en gaat het leven van Christus je veel meer beheersen.

Door het horen van Gods woord dat maakte dat we tot bekering zijn gekomen. Zo is het ook het Woord van God dat je leven zal reinigen zodat Zijn leven in jou steeds overvloediger mag zijn en de vrucht zich blijft vermenigvuldigen.

Dus in de mate waarin jij Gods Woord leest, laat Hij je steeds duidelijker zien hoe het leven van Christus in je meer en meer gestalte kan krijgen en hoe je meer vrucht kan dragen. Het gebeurt niet in 1 keer maar stukje voor stukje.

Precies zoals in het natuurlijke heeft vrucht tijd nodig om te groeien.



## Kortom

De allereerste les die we van de gelijkenis van de wijnstok en de ranken leren is dat een rank nutteloos is als zij geen vrucht draagt. Dit is de enige gelijkenis die deel uitmaakt van het laatste onderwijs dat Jezus aan zijn twaalf discipelen gaf voordat de lijdenstijd begon. Daaruit mogen we concluderen dat deze boodschap bijzonder en belangrijk is.

God de Vader is de landman, Jezus is de wijnstok en wedergeboren gelovigen zijn de ranken die opgroeien vanuit de wijnstok.

Treffend is de verbondenheid tussen de wijnstok en de ranken. Vaak is bij een wijnstok nauwelijks te zien waar de wijnstok eindigt en waar de ranken beginnen.

Ze zijn en vormen één geheel. Zo vormen de gelovigen en Christus ook één Lichaam.

De rolverdeling is duidelijk:

- De wijnstok (Jezus) draagt de ranken en voorziet de ranken van water en grondstoffen
- De ranken (gelovigen) dragen vrucht. Om vrucht te dragen is maar één ding belangrijk: verbonden blijven
- De landman (God de Vader) snoeit de ranken wanneer nodig, zodat de ranken zo veel mogelijk vrucht dragen.

Bij bekering wordt iemand een rank die aan de wijnstok begint te groeien.

De rank is dan nog zo klein dat die niet gesnoeid hoeft te worden. Jezus noemt daarna het snoeiproces dat later nodig is om zoveel mogelijk druiven aan de ranken te laten groeien.

Voor de landman gaat het alleen om de druiven. Elke rank waar geen druiventrosje aan begint te groeien wordt weggesnoeid, zodat er alleen ranken overblijven waar druiven aan groeien.

Als de landman niet snoeit zouden de druiven aan de goede ranken niet genoeg voeding krijgen. Veel van deze voeding zou verspild worden aan overtollige bladeren. Bovendien zouden de druiven daardoor minder zoet worden. Het gaat dus zowel om de kwaliteit als de kwantiteit van de druiven. Snoeien is dus het belangrijkste wat de landman doet.

God wil graag alles wegsnoeien uit ons leven wat het geloofsgroei en vrucht dragen in de weg staat. God laat dan bijvoorbeeld situaties en moeilijkheden toe in het leven van de gelovige. Het kan van alles zijn. Denk maar aan een ongeluk, ziek worden, lichamelijke beperkingen, of je raakt je baan of huis kwijt.



Snoeien doet pijn, soms heel veel pijn. Maar het is nodig om Gods doel in je leven te bereiken. Denk maar aan de bevalling van een hoogzwangere vrouw.

Door snoeien kan God bewerken dat je andere prioriteiten gaat stellen en Jezus weer op de eerste plaats gaat zetten. Hierdoor maak je een extra stuk geloofsgroei en karaktervorming mee. We moeten ons focussen op de dingen die God wil dat we doen. We moeten in plaats van de goede dingen de juiste dingen doen. Bij het doen van de juiste dingen worden de werkelijk goede dingen meegenomen.

Jezus zegt wel tegen de gelovigen dat ze in Hem moeten blijven.

Vrucht dragen is alleen mogelijk zolang de rank aan de wijnstok vast blijft zitten.

Alleen wat vanuit verbondenheid met Jezus door de Heilige Geest gedaan wordt, levert vrucht op. Er is een verschil tussen geestelijk vrucht dragen en plichtmatige gehoorzaamheid aan Gods geboden.

Gelovigen die geen vrucht dragen zijn onbruikbaar voor Gods koninkrijk en zullen ook in de eeuwigheid geen deel uitmaken van Zijn koninkrijk.

Vrucht is het resultaat van wat je doet en wat je bent geworden in verbondenheid met Christus. De opbrengst van de wijnstok is bestemd voor de Landman, die er vervolgens wijn van maakt. Wijn is het symbool van vreugde. God de Schepper zal eeuwig genieten van wat Hij in de levens van de gelovigen op aarde kan uitwerken. Trouwens ik denk dat God er nu ook al van geniet.

De vrucht is tegelijk innerlijke rijkdommen waardoor je tijdens je leven op aarde een gelukkig en zegenrijk leven hebt ondanks moeilijke dingen die je meemaakt. Van deze geestelijke rijkdommen of hemelse schatten zal je ook zelf eeuwig kunnen genieten tijdens het eeuwig leven.



IN HIS KINGDOM

## Principes

- ⇒ Blijf verbonden
- ⇒ Geef de Heilige Geest de ruimte
- ⇒ De Vader is de enige legale snoeier
- ⇒ Snoeien is groeien
- ⇒ Herstel en wordt ingeënt
- ⇒ Alleen in Christus draag ik geestelijk vrucht
- ⇒ Eeuwige redding is op basis van geestelijke vrucht
- ⇒ De vruchtbare rank
- ⇒ Van vruchtbaarheid naar eeuwigheid
- ⇒ De pijn die redding brengt
- ⇒ Alleen pijn brengt vreugde

---

Wees gezegend!

---