



# Het doel van lofprijs en aanbidding

## Lezen: Johannes 4:23-24

Andere teksten:

- Psalm 95
- Psalm 150
- Psalm 66:8
- Lucas 7:33

### Inleiding

In Johannes 4:23-24 zijn Jezus en een Samaritaanse vrouw aan het woord. Jezus zegt dat de ure komt (de tijd komt) en dat is nu dat waarachtige aanbidder de Vader zullen aanbidden in Geest en in waarheid.

Jezus zegt dat de Vader zulke aanbidder zoekt. Hij zegt ook dat je God alleen kan aanbidden in Geest en waarheid.

Jezus zegt dit alles tegen een Samaritaanse vrouw die Hij is tegengekomen bij een put. Jezus was onderweg naar Galilea. Hij moest door Samaria reizen om daar aan te komen. De stad waar dit zich precies afspeelt heet Sichar gelegen in Samaria. Het was dicht bij het veld dat Jakob aan zijn zoon Jozef had gegeven. Daar was ook de bron van Jakob.

Jezus was vermoeid en ging dus bij die bron zitten.

De Samaritaanse vrouw kwam om water te putten, en zo begonnen ze het gesprek. Het was het zesde uur. De apostel Johannes gaat als enige evangelist uit van de Romeinse tijdrekening.

Hij is ook de enige evangelist die het meer van Galilea de Zee van Tiberias noemt. De stad was namelijk in zijn tijd niet zo Grieks meer.

De Romeinen gingen de uren van een etmaal tellen vanaf middernacht en daarna van de middag. Johannes past zich hierbij aan.

Laten we dus eens gaan kijken naar de beschrijving van het gesprek van Jezus met de Samaritaanse vrouw (Joh.4:6). In de vertaling van het NBG staat: het was ongeveer het zesde uur.

Dat staat ook in het Grieks. Maar volgens de Joodse tijdrekening is het zesde uur altijd middag op de dag, als de zon het hoogst staat.

De Nieuwe Bijbelvertaling houdt hier echter de Joodse tijdrekening erop na en vertaalt: het was rond het middaguur. Ik denk dat dit niet terecht is.

De Samaritaanse vrouw zal ook hoogstwaarschijnlijk niet op het heetst van de dag naar de bron zijn gegaan om water te putten.



De NBV-vertaling had wellicht beter kunnen kiezen voor de Romeinse tijdrekening die Johannes steeds gebruikt. Als de zomertijd was aangebroken, was het zesde uur dus ergens in de avonduren, want de uren in de zomer duurden langer.

### **Waarachtige aanbidder**

Wat betekent waarachtig?

Het woord waarachtig betekent oorspronkelijk, echte, oprecht, iets wat waar is. Het betekent eerlijk. God zoekt dus aanbidder die echt zijn.

Oprechte mensen die niet doen alsof of nagemakt handelen.

God zoekt aanbidder die puur zijn.

God zegent gelovigen die Hem waarachtig aanbidden.

Dit kunnen we lezen in Psalm 145:17-21.

God zegent wie Hem vreest Psalm 115:13.

God vrezen betekent niet bang zijn voor Hem, maar in alles rekening houden met Hem.

Iemand die God vreest zou nooit bewust iets tegen de wil van God doen.

### **Wat is aanbidden?**

Het woordenboek verklaart dit woord als: vereren, eerbiedvolle bewondering, liefhebben, beminnen.

De grondtekst van de bijbel in het nieuwe testament gaat verder dan alleen bewondering.

Aanbidden is neerknielen of zich op de grond werpen, hulde brengen en het hetzij eerbied tonen of iets te smeken. Aanbidding heeft dus een duidelijke houding. Tegenwoordig heffen mensen veelal hun handen op maar de Bijbelse houding is juist de andere kant op. Deze vorm van aanbidding, zijn momenten die vaak in de gemeente of thuis in je stille tijd plaatsvinden.

Het aanbidden van God gaat veel verder en dieper dan deze momenten.

Om ware aanbidding te illustreren ga ik een metafoor gebruiken van een man en vrouw in een huwelijk. Wanneer we in één huis zijn maar niet in dezelfde ruimte zou ik haar moeten roepen als ik haar nodig heb of iets liefs tegen haar wil zeggen. Het is belangrijk dat ik mijn stem verhef anders hoort ze mij niet. Hoe dichter ik naar haar toe loop hoe zachter mijn stem. De plek waar een man en vrouw helemaal niet hoeven te praten en uiterst intiem zijn is in hun slaapkamer. Daar wordt er niet gesproken omdat het niet meer hoeft.



Wat bedoel ik hiermee te zeggen: hoe dichter bij je bij God bent/leeft hoe minder hard je hoeft te praten of zingen als je Hem aanbidt. Ware aanbidding is wanneer je alleen met God bent waarbij je jezelf compleet aan Hem overgeeft.

Aanbidden is in principe geen handeling van een moment, maar een manier van leven. Aanbidding komt vanuit de ziel van de mens. Wanneer wij God danken voor zijn zegeningen en prijzen voor wat Hij voor ons heeft gedaan, zijn we in zekere zin nog met ons eigen wereldje bezig. Bij aanbidding moet je als persoon helemaal uit beeld zijn en je aandacht volledig op de ander richten.

In dit geval moeten we onze aandacht volledig op God richten.

Aanbidding is God eren om wie Hij is, vol van Zijn aanwezigheid en vol van zijn geweldige eigenschappen. Openbaringen 15:2-4.

Bij aanbidding gaat het dus alleen om God.

Het gaat dus niet om wat Hij heeft gedaan voor ons, maar om wie Hij is, om Zijn persoonlijkheid.

Er zijn veel gelovigen die moeite hiermee hebben, omdat ze zo op zichzelf zijn gericht. Wanneer er in de gemeente een tijd van aanbidding is zie je vaak dat mensen God gaan danken of zelf iets gaan vragen, maar dat is geen aanbidding. Het is niet verkeerd maar dat is geen aanbidding.

Aanbidding is een levenshouding, waarin je God boven alles de eerste plaats geeft. Als dat niet zo is zullen je woorden en je handelingen onwaar en onecht zijn en klinken wanneer je aan het aanbidden bent. Vandaar dat God zegt dat Hij waarachtige aanbidders zoekt.

Aanbidding is een levenshouding die je best zou kunnen vergelijken met verliefdheid. Als je verliefd bent draait de hele wereld in een keer alleen om de ander. Bij aanbidding gaat je hart op dezelfde manier naar God uit, alleen is het iets wat altijd zo blijft. Het stopt niet.

## Werking van aanbidding in de gelovige

Verstand **Je wil vooral aan Hem denken**

Gevoel	<b>Je wil vooral dichtbij Hem zijn</b>
Wil	<b>Je wil al je eigen plannen op Hem afstemmen en voor Hem leven</b>
Gedrag	<b>Je wil vooral doen wat Hem vreugde geeft</b>

Een leven van aanbidding heeft te maken met God liefhebben met geheel ons hart, onze ziel en ons verstand.

Je zou kunnen zeggen dat aanbidding een sfeer is waarin je als gelovig mens moet leven. Deze sfeer kunnen we bij het begin van de mensheid op aarde al zien. God heeft de mens geschapen voor de aarde.

De mens is geschapen om in Gods tegenwoordigheid of sfeer te leven. Elke andere sfeer of tegenwoordigheid is namaak en onecht. Het is Gods doel dat de mens in harmonie en eenheid met God, de Bron van de mens, leeft. Zodra je als mens uit deze sfeer stapt, wat Adam en Eva hebben gedaan dan sta als het ware buiten God Zijn doel. Een mens of gelovige die niet leeft in Gods sfeer zal het altijd moeilijk hebben in het leven, omdat de mens behoort te leven in Gods tegenwoordigheid. Wanneer je levensstijl aanbidding is als gelovige dan leef je in Zijn sfeer.

### Wie moeten wij aanbidden?

Alleen koningen worden aanbeden. Een president wordt niet aanbeden, een minister-president wordt niet aanbeden. We zien dus dat aanbidding te maken heeft met koningschap.

Dat God een Koning is kunnen we lezen in Psalm 145:13.

Aanbidden is hetzelfde als geven.

Wanneer we de Koning aanbidden dan geven wij Hem iets.

Let wel dat alles in een koninkrijk van de koning is.

Met andere woorden wat we Hem geven is al reeds van Hem.

Wanneer we Hem eer geven of lof en wanneer we zeggen dat Hij groot en wonderbaarlijk is dan bevestigen we alleen wat al zo is.



IN HIS KINGDOM

De bijbel praat over de Koning der koningen.

Dus wij moeten De Koning aanbidden.

Wanneer je de Koning niet aanbidt, aanbid je automatisch de tegenpartij als je het wil of niet. Er is geen grijze tussen weg.

Het is zwart of wit, de smalle of de brede weg.

### **Heeft God aanbidding nodig?**

God heeft geen Lofprijs en aanbidding nodig.

Als je Hem zegt dat Hij de allergrootse is, maakt dat niet dat Hij het is omdat jij het zegt. Wanneer we dat zeggen is het een bevestiging van iets wat waarheid is. Nog voordat er enig mens bestond was Hij al de allergrootste.

God heeft onze aanbidding dus niet nodig om te weten dat Hij de allergrootste is. Hij vraagt aanbidding van ons om ons eigen bestwil.

God zoekt aanbidders die met hun geest in contact zijn met Zijn Geest.

### **Wat betekent aanbidden in Geest en in waarheid?**

Laten we eerst kijken naar aanbidden in waarheid.

Aanbidden in waarheid betekent aanbidden vanuit integriteit.

We moeten aanbidden vanuit een leven dat waarheid is, dus geen schijnheiligheid. We moeten echt zijn, eerlijk en rein.

Omdat echt en rein te zijn en alle eigenschappen te bezitten om te aanbidden in waarheid moet we in overeenstemming leven met Gods Woord. We moeten dus leven volgens zijn Wil. God hecht meer waarde aan gehoorzaamheid dan aan regels en wetten. Wanneer je gehoorzaam bent volg je trouwens automatisch Zijn wetten.

Aanbidden in waarheid is een intieme relatie hebben met Christus. Deze intieme relatie is op basis van elke omgang met Hem. We zijn in de eerste plaats geroepen om gemeenschap te hebben met Jezus.

Deze intieme relatie moet worden geleid door de Heilige Geest.

## Aanbidden in Geest

In veel kerken is tegenwoordig weinig begrip van het wezen van aanbidding, vaak omdat we niet het verschil zien tussen de ziel en de geest. Aanbidding is geen amusement, waarbij ons gevoel wordt aangesproken of ons verstand wordt geprikkeld. Amusement is iets voor in het theater, niet in de kerk. Aanbidding is ook niet hetzelfde als Lofprijs. God prijzen doen we met onze ziel en dat is goed. Door onze Lofprijs krijgen we toegang tot Gods aanwezigheid.

Maar als we in die aanwezigheid komen, is het door aanbidding dat we geestelijke eenheid met Hem beleven. Het is de hoogste en meest heilige activiteit waar een menselijk wezen toe in staat is. Aanbidding is echter alleen mogelijk als de ziel en het lichaam zich aan de geest onderwerpen en werken in harmonie met de geest. Zulke aanbidding is heilig. Het wordt tot een intense en stille eenheid met God.



*“Aanbidding is vanuit onze geest en Lofprijs is vanuit onze ziel”*

## Waarom zoekt de Vader zulke aanbidders?

God weet dat wanneer mensen met een oprecht hart Hem aanbidden in de geest dat Zijn wil zal worden uitgevoerd.

Aanbidding heeft niks met rituelen en regels te maken, maar met waarheid en oprechtheid.

In Johannes 4:20 gebruikt de vrouw het woord 'moet', met andere woorden: 'Wat moet er gedaan worden om juist te aanbidden?' Zij denkt daarbij aan een plaats waar er moet worden aanbeden. In vers 24 gebruikt de Heer Jezus ook het woord 'moeten' en zegt als het ware: Het enige dat moet, is dat het 'in geest' is (niet materie gebonden en vrij van schijnrituelen) en 'in waarheid' (met een waarachtig hart, in overeenstemming met de waarheid van God zoals de Geest die door de Bijbel aan ons leert).

Aanbidden in geest en waarheid is dus niet iets dat onbereikbaar is, het is eenvoudig met een oprecht hart God aanbidden zoals je Hem kent.

Hem steeds meer en beter leren kennen, leidt tot het aanbidden van God de Vader en van de Heer Jezus Christus in meer facetten van Wie Hij is.



## **Wat is de het doel, functie en uitwerking van aanbidding?**

Het doel van aanbidding is het verhogen van God, het zicht bewust worden van Gods grootheid en heiligheid.

Bij aanbidding gaat het niet om de mens maar om God. Het gaat niet om een religieus moment maar om een levensstijl.

De bijbel gaat over een Koning, Zijn koninkrijk en de koninklijke burgers (Zijn kinderen) daarin. Een van de onderdelen wat een koning een koning maakt is dat Hij moet worden aanbeden. Aanbidding is geven, we geven Hem eer glorie etc. Wanneer we aanbidden geven we Hem dus eer, glorie, hulde alles wat goed is. De meest opvallende manier waarop een Koning zijn rijkdom laat zien is door te geven. Een koning geeft alleen wanneer zijn burgers hebben gegeven. Wanneer we geven dan doen we aanspraak op Zijn rijkdom.

Wanneer je aan een koning geeft dan is hij niet alleen verplicht je terug te geven maar hij moet datgene wat jij hebt gegeven overtreffen.

Dit kunnen we lezen in de bijbel toen Koningin Seba op bezoek kwam bij Koning Salomo. Geven doet geven. De bijbel zegt: geeft en u zal gegeven worden. We aanbidden dus omdat we willen dat God ons op Zijn beurt weer iets teruggeeft. Dat moet echter niet onze eerste doel zijn.

Het teruggeven kun je meer zien als een principe.

Wanneer je geeft zal je ontvangen. Zo zien we hoe geweldig God is.

Omdat je helemaal niet met je zelf bezig bent maar je volkomen richt op Zijn persoonlijkheid, zorgt Hij ervoor dat jij automatisch wordt gezegend.

Aanbidding zoals ik al eerder heb gezegd is Gods tegenwoordigheid.

Iemand die in Gods tegenwoordigheid leeft zal ook de vruchten hiervan ervaren in hun leven.

Leven in Gods tegenwoordigheid(aanbidding) brengt de gelovige:

- Vreugde. Wanneer je in Zijn tegenwoordigheid leeft voel je je goed. Je wil altijd in Zijn sfeer blijven en nooit terug naar een andere. Als je meer vreugde wil je in leven moet je meer tijd met God doorbrengen.
- Gods tegenwoordigheid brengt vrede en rust. Ook al ervaar je moeilijke situaties in het dagelijks leven, wanneer je in Zijn tegenwoordigheid bent ervaar je geen stress, omdat je weet dat God het onder Zijn controle heeft.



IN HIS KINGDOM

- Gods tegenwoordigheid zorgt voor bescherming en bevrijding van alles wat je leven kan storen.
- Gods tegenwoordigheid verandert situaties en heeft totale overwinning over de vijand.
- Gods tegenwoordigheid brengt zegen met zich mee. Zegen is alles wat je ontvangt om te leven zoals God dat wil. Zegen is alles wat helpt Gods plan voor je leven te realiseren.
- Gods tegenwoordigheid brengt je in contact met je juiste mensen.
- Gods tegenwoordigheid brengt kracht.
- Godstegenwoordigheid brengt wijsheid en visie om te zien wat God aan het doen is.

Met andere woorden Gods tegenwoordigheid is het antwoord op alle noden in de wereld. Gods uiteindelijk is doel is om samen met de mens in eeuwigheid te leven van aangezicht tot aangezicht.

### **Waarom is er aanbidding tijdens kerkdiensten?**

Zoals ik al eerder aangaf is aanbidding bovenal een houding van ons hart is ten opzichte van God, dit resulteert in een levensstijl die overeenstemt met Gods wil en Zijn woord. Vanuit dit leven zullen er momenten zijn waarop we dit in onze woorden en liederen tot uiting kunnen brengen. Alleen als we met heel ons leven God aanbidden hebben onze woorden en liederen kracht en zijn ze voor God als een lieflijk reukwerk. Ook zal als we met ons hele hart God aanbidden, Hem eren en prijzen dit een uitwerking hebben op ons leven, en als hierin onze liefde voor God toeneemt zal ook de liefde voor onze naaste toenemen. Deze houding van aanbidding zou je als basis kunnen zien van waaruit verschillende vormen een functie krijgen in het geheel van de eredienst: we mogen God loven en prijzen (lof offeren), Zijn naam belijden, Zijn daden verkondigen, onszelf verootmoedigen, Hem danken, en elkaar daarin aansporen, bemoedigen en opbouwen.

Hebr. 12:28-29 'Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een Hem welbehaglijke wijze met eerbied en ontzag, want onze God is een verterend vuur.'

Het woord vereren 'lautreuo' betekend ook: openbare aanbidding, hiervan is ons woord eredienst afgeleid.



Kol.3:16. Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen Gode dank brengt in uw harten.

Ef.5:18-19 Maar wordt (voortdurend) vervuld met de Heilige Geest, en spreekt onder elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen en zingt en jubelt de Here van hart, dankt te allen tijde in de naam van onze Here Jezus Christus, God de vader voor alles, en weest elkander onderdanig in de vreze van Christus. Met andere woorden wanneer we als gelovigen samenkomen wil God dat we onze aanbidding gezamenlijk uitten.

Aanbidding in de eredienst is een intiem moment. Aanbidding heeft niets met de muziek of gezang te maken maar met de gesteldheid van het hart van de gelovige. Je kunt alleen aanbidden als je bent aangesloten aan de Bron en een relatie hebt met Jezus.

Wat is het doel van aanbidding en muziek in de eredienst?

Het doel van aanbidding en muziek is om God te eren. Door melodie en ritme uit de gelovige zich vanuit een oprecht hart in de geest.

Het hoogste doel van muziek is aanbidding. De vijand wil het op iets anders laten lijken wanneer we vandaag om ons heen kijken maar het nooit de bedoeling geweest dat muziek een ander doel zou dienen.

De oorsprong van muziek is God. Muziek is geschapen voor Zijn eer.

God stelde een cherub aan voor muziek bediening. Deze cherub besloot tegen God op te staan en werd door God ontslagen van zijn functie is de hemel. God wierp hem uit de hemel.

Nu gebruikt hij muziek voor zijn eigen eer.

Het aanbiddingsteam is dus een heel belangrijk onderdeel van de gemeente. Het moet daar rein en heilig zijn. Er kan daar geen onenigheid zijn, omdat de vijand dat kan gebruiken om wanorde te brengen. Wanneer we in het oude testament kijken naar de zangers in de erediensten zien we dat de zangers constant bezig moesten zijn met hun werk. Ze werden vrijgesteld van alle andere taken zodat ze zich volledig konden richten op hun werk 1Kron 9:33. Ook zien we dat de zangers onderricht moeten worden, ze moeten weten waarmee ze bezig zijn en waarom en vooral hoe ze ermee bezig moeten zijn 1Kron 25:7. Aanbidding mag zich niet alleen tot de eredienst beperken, maar moet van zondag tot zondag, dat is 168 uur per week.



Waarom hebben mensen moeite met aanbedding in de kerk?

Vaak zie ik dat Lofprijs veelal gelovigen makkelijker afgaat dan aanbedding. De bijbel zegt ook niet dat God lofprijzers zoekt maar God zoekt ware aanbidders. Aanbidders moeten dus worden gezocht. Iemand kan God alleen aanbidden wanneer je geest onderworpen is aan Zijn Geest. De bijbel zegt dat we God moeten liefhebben met geheel ons hart, geheel ons ziel en geheel ons verstand en het tweede daaraan gelijk uw naaste als uzelf Matt.22:37-39. De grote drijfveer van onze aanbedding is dus LIEFDE. Wanneer mijn geest gevuld is met Zijn liefde en heerlijkheid, wil ik niet anders dan Hem aanbidden. We moeten dus in de eerste plaats in waarheid en reinheid met alle oprechtheid in alle gehoorzaamheid met God leven. Wanneer wij zo leven is het automatisch de bedeling dat we onze naaste op de juiste manier behandelen. De bijbel zegt dat we onze naaste moeten behandelen precies zoals we onszelf behandelen. Zolang we dat niet kunnen, gaan we God ook niet kunnen aanbidden zoals het hoort.

Als je je buurman dinsdag uitscheldt en niet vergeeft of geen vergeving vraag kun je onmogelijk God zondag aanbidden in geest en in waarheid. Je aanbidt Hem onecht en niet oprecht. God heeft geen notitie voor deze aanbedding. Dit kunnen we ook zien bij Kaïn en Abel Genesis 4.

### **Wat betekent om God te loven?**

Er zijn verschillende manieren om God groot te maken:

- Dankzegging - God bedanken voor wat Hij heeft GEGEVEN
- Aanbedding - God bewonderen om wie Hij IS
- Lofprijzing - God eren om wat Hij heeft GEDAAN

Deze drie manieren liggen soms dicht bij elkaar en vloeien in elkaar over, maar zijn toch ook duidelijk verschillend.

Bij lofprijzing gaat het dus om wat God heeft GEDAAN.

Lees bijvoorbeeld Psalm 92:5.

Lofprijzing wil ook zeggen dat je iets goeds over God zegt. Losse kreten als 'Halleluja' of clichés als 'Heer wij komen voor uw aangezicht om U te loven en te prijzen' zijn op zichzelf geen lofprijzingen zolang er niet bij gezegd wordt WAARVOOR je God prijst.



IN HIS KINGDOM

Zo kun je God bijvoorbeeld prijzen:

- Omdat Hij je heeft bevrijd uit de macht van de satan
- Omdat Hij zijn Zoon heeft gegeven om jou met God te verzoenen
- Omdat Hij je rechtvaardig heeft verklaard
- Omdat Hij je nieuw leven heeft gegeven
- Om wat je de laatste tijd van Hem geleerd hebt
- Omdat Hij je antwoorden heeft doen vinden op je vragen
- Omdat Hij daadwerkelijk heeft geholpen toen je dat nodig had
- Enzovoorts.

Je prijst God niet alleen voor wat Hij in het verleden gedaan heeft, maar ook voor wat Hij in de toekomst zal doen als uiting van geloofsvertrouwen. Lofprijzing is ook een geestelijk offer, waar je God veel vreugde mee geeft:

"Laten we door Hem (=Christus) Gode voortdurend een lof offer brengen, namelijk de vrucht onzer lippen, die zijn naam belijden." (Hebreeën 13:5)

Belijden is in dit verband het napreken van wat de Bijbel zegt over wat God gedaan heeft en doet. Ook David wist dat zulke offers uit het hart meer waarde voor God hebben dan de offers die een onderdeel waren van de oudtestamentische eredienst: "De naam van God wil ik loven met een lied, zijn grootheid met een lofzang prijzen. Dat behaagt de HEER meer dan offerdieren, dan stieren met hun horens en hoeven. Psalm 69:31-32, Psalm 103 en Psalm 145 voor veel voorbeelden van lofprijzing. Bij het lofprijzing heffen we onze handen op, klappen wij in onze handen, gebruiken we muziekinstrumenten. Bij lof prijs is er ook een duidelijke houding in de bijbel. We staan recht op. 2 Kron. 5:12, 2Kron 7:6.

Lof prijs is pas lof prijs als het duidelijk gehoord of gezien wordt. Ps. 26:7

Bij lof prijs wordt er gedanst. Mirjam de zus van Mozes danste, Koning David danste.

### **Is er verschil tussen aanbidding en Lofprijs?**

Er is een duidelijk verschil tussen lof prijs en aanbidding.

Iedereen kan God loven en prijzen maar niet iedereen in elke staat kan God aanbidden.

- Lof prijs gebeurt door de mens maar aanbidding is het antwoord van God daarop.

- Lof prijs is iets wat wij doen maar aanbidding is iets wat God toelaat
- Lof prijs kun je elk moment doen maar in aanbidding moet je constant leven
- Lof prijs gaat met veel geluid gepaard, aanbidding kan ook in stilte

## Kortom

God zoekt naar mensen die Hem echt aanbidden.

De vrouw in het Bijbelgedeelte sprak over een manier van aanbidden die meer met uiterlijkheden en tradities te maken heeft.

God zoekt geen tradities maar mensen die vanuit hun geest Hem aanbidden.

Het woord aanbidden heeft verschillende betekenissen maar monden wel allemaal uit op hetzelfde, namelijk: liefhebben. Aanbidden is niet alleen een handeling van een bepaald moment maar meer een manier van leven.

God wil dat wij vanuit een eerlijk en rechtvaardig leven wij Hem aanbidden.

Dat kan alleen wanneer we Hem voortdurend vrezen. We moeten dus voortdurend rekening houden met Hem. Aanbidding en Lofprijs zijn niet hetzelfde. Ze hebben wel met elkaar te maken.

Door Lofprijs kunnen we in aanbidding komen.

Het doel van aanbidding en Lofprijs is het verhogen van God.

Bij aanbidding gaat het niet om de mens, maar het draait alleen om Onze Maker.

Wanneer we een levensstijl hebben waar we God in vrezen, zullen we puur en echt zijn. Leven in aanbidding dus leven in Gods tegenwoordigheid brengt de gelovige heel veel goede dingen.

Vreugde, kracht, wijsheid, eenheid, vrede en rust, bescherming, voorziening, kennis en nog meer zegeningen van God.

Wij aanbidden ook in onze erediensten tijdens de worship zangdiensten.

Dit zijn de momenten waarbij gelovigen bij elkaar komen en samen proclameren wie God is. Dit behoren de meest krachtigste momenten te zijn wanneer gelovigen bijeenkomen. Vaak verloopt het niet zo.

Dat is omdat veel gelovigen aanbidding als een moment in de kerk zien en niet als een houding die je elke dag moet hebben.

Wanneer het dan tijd is om samen God te aanbidden heb je als gelovige geen inbreng omdat je de rest van de week niet aanbidding als levenshouding hebt gehad.

Iedereen kan God Lof prijzen maar niet eenieder kan Hem aanbidden.

Om God te kunnen aanbidden moet je doen wat Hij zegt.

Wanneer wij God loven dan eren wij Hem om wat Hij heeft gedaan.

Bij aanbidding bewonderen wij Hem om wie Hij is, en bij dankzegging bedanken wij Hem om wat Hij gegeven heeft.

Aanbidding en lof prijs hebben ook een duidelijke houding wanneer we in de bijbel onderzoeken. Bij lof prijs gaat heet veelal met luide kreten, opgewekt en vreugde vol. Bij aanbidding zien we een nederige houding van knielen of zo laag mogelijk op de grond of vloer met het hoofd gebogen.

We zien tegenwoordig dat mensen hun handen opheffen. In de bijbel ging dat niet zo. Aanbidding is een totale nederige houding.

We loven God omdat Hij: bevrijdt, voorziet, geneest, Zijn Zoon gegeven heeft, omdat Hij ons rechtvaardig heeft verklaard enzovoorts. We aanbidden God simpelweg omdat Hij God is.

#### **Om te weten**

- Gods tegenwoordig is de beste plek
- Aanbidding is het antwoordt op alle noden
- Aanbidding is vanuit je binnenste
- Iedereen kan God prijzen maar niet iedereen kan Hem aanbidden

#### **Om te doen**

- We moeten elke bewust in de vreze Gods leven:
  - Lees en onderzoek Zijn woord
  - Bid elke dag
  - Maak elke dag bewuste keuzes waarmee God blij is
  - Zorg bij alles wat je doet dat God erachter staat
  - Bezoek de samenkomsten en vooral Bijbelstudies
  - We hoeven het niet alleen te doen, daarom zijn we een gemeente
  - Spoor elkaar aan het goede te doen in alle geestelijkheid
  - Bid voor elkaar, vermaan elkaar in Gods liefde waar nodig is



IN HIS KINGDOM

Ieder mens is geschapen om te aanbidden.

Aanbidding, Lofprijzen en dankzegging liggen dicht bij elkaar, ze vloeien in elkaar maar toch zijn ze duidelijk verschillend.

Aanbidding is een manier van leven, aanbidding is Gods Zijn aanwezigheid.

De beste plaats voor de mens om te zijn is in Zijn aanwezigheid en tegenwoordigheid. God heeft altijd gewild dat wij in Zijn tegenwoordigheid leven. Dat kunnen we duidelijk zien aan het begin van de schepping.

In Zijn tegenwoordigheid leven betekent in harmonie met Hem even en Zijn wil doen. Wanneer dat de manier van leven is van de mens zal Gods heerlijk en kracht niet uitblijven in het leven van zo een persoon.

We moeten dus als gelovigen stoppen met alles wat zonde is en ons volkomen bekeren en in Zijn sfeer leven. Wanneer je als gelovige zo leeft zal elke samenkomst wanneer we bij elkaar zijn, de Heilige Geest op bijzondere wijze werken in ons midden. Lof prijzen en aanbidding zorgt voor overwinning op overwinning. Wanneer je aan een koning geeft is hij verplicht terug te geven. Een Koning zijn status wordt gemeten aan hoe welvarend zijn burgers zijn.

Laten we God danken voor wat Hij voor ons doet, prijzen voor wat Hij aan ons geeft en aanbidden om wie Hij is.

---

Wees gezegend!

---