

Wie u (echt) bent!

Lezen: Mattheüs 16:13-20

Perikoop heet de belijdenis van Petrus

Jezus is samen met een van de Apostelen genaamd Petrus hier aan het woord.

Jezus vraagt aan Zijn discipelen wie de mensen zeggen dat Hij is.

Ze zeiden sommigen zeggen Johannes de dooper; anderen Elia weer anderen Jeremia of een der profeten. Hij zei daarna tot ze maar wie zeggen jullie dat ik ben?

Alleen Petrus antwoorde Hem. Hij zei: Gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. Jezus antwoordde hem en zei: zalig zijt gij, Simon want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is.

Dit allemaal gebeurt toen Jezus in de omgeving van Caesarea Filippi was gekomen. Hij was waarschijnlijk op weg naar Jeruzalem.

De schrijver van dit boek is Mattheüs de tollenaar. Dit kunnen we lezen in Matt. 9:9 en 10:3. Hij werd later een leerling van Jezus. Dit boek wordt rond 90 na Christus gedateerd. Vaak wordt Syrië en in het bijzonder de stad Antiochië genoemd als de plaats van herkomst.

Het doel van dit boek is aan te tonen dat Jezus van Nazareth de zo lang reeds beloofde Messias is.

Jezus: "wie zeggen de mensen dat, de Zoon des mensen is?"

Veel mensen in die tijd zagen Jezus als een Elia achtig figuur.

Ze dachten dat hij net als de andere profeten een voorbereider was op de komst van de Messias. Hun hele leven horen zij al dat er een Messias zou komen. Het is moeilijk voor hen te begrijpen dat Hij er al was omdat ze altijd toekomstgericht waren op Zijn komst.

Ze plaatsten de komst van de Messias altijd in de toekomst, op een dag zal Hij komen en ons verlossen. De mensen in dit Bijbelgedeelte zijn de Joden die leefden in de tijd van Christus op aarde. Het waren vaak mensen die Jezus overal volgden. Ze hadden geen persoonlijke band of relatie met Hem, maar meer van een bepaalde afstand. Ze waren gefocust op de tekenen en wonderen die Hij deed en niet op wie Hij werkelijk is.



IN HIS KINGDOM

Jezus stelde de vraag aan Zijn discipelen. Nadat Hij vroeg wat de mensen die niet dichtbij Hem waren van Hem dachten, vroeg Hij nu aan Zijn eigen discipelen wie denken jullie dat Ik ben.

Hij kreeg antwoordt van één van Zijn discipelen.

Simon gaf als enige antwoord op Zijn vraag. Hij zei: Gij zijt de Christus, de Zoon van de Levende God!

Het bijzondere aan dit antwoord vertelt Jezus zelf. Hij zegt dat vlees en bloed hem dat niet geopenbaard heeft, maar Zijn Vader, die in de hemelen is. Met andere woorden zegt Jezus, een mens kan je nooit gezegd hebben wie Ik werkelijk ben.

Vlees en bloed duidt op de menselijke natuur, de aardse natuur van de mens zonder goddelijke invloed. Alleen Mijn Vader in de hemel kan je dat gezegd hebben.

De drie partijen

Als mens hebben we mensen om ons heen die niet heel dichtbij ons zijn, denk aan collega's, kennissen, burens etc. We hebben ook mensen die dichtbij ons zijn en dan denken we meer aan familie, goede vrienden en broeders en zusters.

En we hebben ook God die iets over ons zegt wie we zijn.

Deze 3 partijen kunnen elk apart heel leidend zijn in het leven van een mens.

Laten we deze drie partijen even verder onder de loep nemen.

Partij 1 de mensen die niet dichtbij zijn

In dit bijbel gedeelte is deze partij niet op de juiste hoogte van de waarheid. Ze suggereren er maar op los. De een zegt dit, weer een ander zegt dat. Er is geen eenheid in hun conclusie van wie je echt bent. Alles wat ze zeggen, zeggen ze op basis van wat ze denken van je te zien en vergelijken het met andere mensen waarbij ze dat ook gezien hebben. De mensen zeiden dat Jezus Elia, of Johannes de Doper was omdat ze Goddelijke wonderen bij hen zagen of daarvan hadden gehoord en dat nu ook weer zagen of weer van gehoord hebben bij Jezus. Jezus besteed ook niet veel tijd aan wat deze groep over Hem denkt of zegt. Het is dus belangrijk niet alleen naar iemands daden te kijken om te bepalen wie de persoon werkelijk is.



IN HIS KINGDOM

Partij 2 de mensen die dichtbij zijn

De bijbel leert dat Petrus Jezus het juiste antwoord geeft maar dat hij dat niet heeft van een mens. Ik leer hieruit dat alleen God iemand kan vertellen wie iemand anders werkelijk is. God zal trouwens nooit alles vertellen, simpelweg omdat het ongeloofwaardig zou klinken voor beide personen. Het is daarom van groot belang om zoveel mogelijk met geestelijke mensen om te gaan. God spreekt het liefst door geestelijke mensen met name je broeders en zusters binnen de gemeente waar je geplaatst bent.

Partij 3 God

God is de enige die weet wie iemand echt is. Alleen de maker van een product weet tot in de puntjes hoe het product werkt. Alleen God die ons kent voordat we geboren waren, die ons geformeerd heeft in de moederschoot weet wie we echt zijn. Niemand anders weet dat. Andere mensen zullen alleen raden en suggereren maar ze zullen het nooit weten tenzij God hen het openbaart.

Jezus reageert op Petrus

Jezus reageert op het antwoord van Petrus.

Hij zegt jij bent (vertaald) een rotsblok. En op deze rots zal ik Mijn kerk bouwen.

Hij zegt Hem wie hij werkelijk is en daarna zegt Jezus ook wat er allemaal met Petrus zal gebeuren wanneer hij zal leven als de persoon die hij werkelijk is.

Wanneer wij weten wie wij werkelijk zijn, zullen we tot de ontdekking komen wat de bovennatuurlijke krachten en zegeningen zijn die God allemaal voor ons klaar heeft staan.

Jezus zegt in principe ook tegen Petrus luister dan omdat jij mij ziet zoals Ik ben kan ik je gebruiken als een rots in Mijn Koninkrijk.

Het volgende is dus van zeer groot belang: Om te weten wie je werkelijk bent moet je eerst weten wie Jezus echt is!

Waarom verbood Hij zijn discipelen dat ze zouden zeggen dat Hij de Christus is?

De reden waarom Jezus dit deed is omdat Hij niet wou dat de mensen een verkeerd beeld van Hem zouden krijgen. De mensen verwachtten een Messias die hen zou verlossen uit de macht van de Romeinen. Jezus wilde niet zo een Messias zijn.



De Joden wilden een Messias die voor de aardse verlossing zou zorgen, maar Jezus is een Messias die zorgt voor bevrijding en verlossing van de zonde en niet van de Romeinen die de Joden in tijd onderdrukten. Wie je bent betekent simpelweg wat is je identiteit?

Wat betekent identiteit?

Het woord identiteit heeft veel verschillende betekenissen maar ze komen wel allemaal op hetzelfde neer. Enkele betekenissen van het woord identiteit zijn: Wie je officieel bent, je persoonlijkheid, wat uniek aan iemand is, wat is je cultuur is.

Ieder mens krijgt bij zijn of haar komst een zogenaamd aardse identiteit. Je identiteit is het totaal plaatje van wie je bent:

- a. Je persoonlijkheid, de unieke en herkenbare persoon die je bent
- b. De positie die als individu inneemt in je omgeving en relaties met andere mensen

Je identiteit wordt vooral bepaald door:

- a. Wat je weet en kan doen (kennis, vaardigheden, diploma's)
- b. Welk werk je doet (beroep, taken, positie of rang)
- c. Bij welke sociale groepen je hoort (familie, collega's, de gemeente)
- d. Je eventuele huwelijkspartner
- e. Je achtergronden (ouders, land, woonplaats, opvoeding, ras)
- f. Je sociale status
- g. Welk karakter je hebt (introvert, extravert, beheerst, wilskrachtig, enzovoort)

Echter wanneer iemand tot bekering komt krijgt hij of zij een nieuwe identiteit. Je identiteit wordt nu geheel bepaald door de christelijke leefstijl. Het is zeer belangrijk voor een gelovige te weten wat je nieuwe identiteit is. Op de eerste plaats betekent het dat je nu een kind van God geworden bent. Er zijn veel mensen die zeggen dat alle mensen kinderen van God zijn maar dat is niet waar. We zijn allemaal schepsels van God maar niet allemaal kinderen. Om een kind van God te worden moet je eerst tot bekering komen waarna je jouw nieuwe identiteit ontvangt. Je stapt als het ware van de ene naar het ander koninkrijk. Een koninkrijk is een land, je komt dus in het land van God.



Elk mens die emigreert naar een ander land om er te wonen moet de nationaliteit van dat land hebben. Bij deze nationale status hoort er een identiteitsbewijs zodat je kan aantonen wie je bent.

Door de wedergeboorte ben je een nieuw mens geworden. Dit wordt geïllustreerd in de volgende 2 Bijbelteksten:

1. 2 Korintiërs 5:17 "zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie het nieuwe is gekomen.
2. Filippenzen 4:13 "Ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft".

Voor je wedergeboorte was je	Na je wedergeboorte ben je
Een zondaar	Een rechtvaardige
Een vijand van God	Een geliefd kind van God
Een gevangene van de satan	Een burger van Gods koninkrijk
Een geestelijk dood persoon	Iemand waarin Gods Geest woont

Elk mens heeft een eigen identiteit.

Wat heeft identiteit met zelfbeeld te maken?

Zelfbeeld is het totaalplaatje van de manier waarop je over jezelf denkt. Als je een positief zelfbeeld hebt, dan versterkt dat je vertrouwen. Als je een negatief zelfbeeld hebt, dan krijg je gevoelens van minderwaardigheid en schaamte. Je zelfbeeld wordt voor een groot deel bepaald door:

- a. Wat je doet (studie, activiteiten in de kerk, hobby's, kennis en vaardigheden)
- b. Wat anderen van je vinden volgens jou (reputatie, aantrekkelijkheid, uitstraling, succes)
- c. Wat je hebt (gezondheid, relaties, zekerheid, geld, bezit)
- d. Je karakter

Je hebt een positief of negatief zelfbeeld wanneer je wel of niet gelukkig en tevreden bent met wie je zelf denkt te zijn. Andere mensen kunnen heel anders naar jou kijken dan dat jij jezelf beoordeelt. Je zelfbeeld is dus geen nauwkeurige weergave van wie je echt bent.

Met andere woorden is ook niet wat je denkt over jezelf wie je echt bent.



IN HIS KINGDOM

Waarom moet een gelovige zijn of haar identiteit kennen?

Met het kennen van je ware identiteit zal je ook begrijpen wie je werkelijk bent. Wanneer je weet wie je werkelijk bent zal je ook weten wat je moet doen. Je gaat ontdekken dat alleen in volledige samenwerking met God je het doel waarvoor je hier op aarde ben, volledig kan vervullen.

Wat is onze identiteit als gelovige in Christus?

Je kan eigenlijk ook zeggen: hoe denkt God over ons?

Onze ware identiteit staat niet op zichzelf maar het is in Christus.

We moeten onze identiteit nooit losmaken van Christus. Wanneer we het losmaken dan is het onze eigen wereldse identiteit.

Als mens kunnen we niet zelf rechtvaardig zijn maar Christus is rechtvaardig en wanneer wij in Hem zijn kunnen we rechtvaardig zijn.

Laten we kijken hoe God over ons denkt en welke maatstaven Hij hanteert:

- Al ver voor je geboorte kende God je en had Hij al een plan met je leven. Een goed plan.
- Omdat God je geschapen heeft ben je enorm kostbaar voor Hem. Je bent geschapen naar zijn evenbeeld.
- Hij heeft de hoogste prijs voor je betaald zodat je niet verloren gaat.
- Als je bent wedergeboren woont Zijn Geest in je. God wil graag een intieme relatie met je onderhouden zodat je altijd in verbondenheid met Hem leeft.
- God stelt je gezelschap zo op prijs dat Hij je als gelovige heeft bestemd om eeuwig bij hem te mogen zijn, zodat Hij langdurig van je kan genieten.
- God heeft je lief met eeuwige liefde.

De bijbel is ook heel duidelijk wie wij zijn in Christus.

Enkele Bijbelteksten die wij als gelovigen moeten kennen zijn:

- Ik ben door God uitgekozen, heilig en zeer geliefd (Kol.3:12, Tess. 1:4)
- Ik ben een burger van een rijk in de hemelen (Fil. 3:20)
- Ik ben een deel van Christus' lichaam (1Kor.12:27)
- Ik ben een erfgenaam van God, omdat ik zijn zoon/dochter ben (Gal.4:6,7)

- Ik ben een heilige (1Kor. 1:2, Efz.1:1)
- Ik ben een kanaal van Christus' leven (Joh. 15:5)
- Ik ben een kind van God (Joh. 1:12)
- Ik ben een vriend van Jezus (Joh.15:15)
- Ik ben gekocht en betaald (1 Kor.6:20)
- Ik ben geschapen om goede werken te doen (Efez.2:10)
- Ik ben het zout van de aarde (Matt.5:13)
- Ik ben meer dan overwinnaar (Rom.8:37)
- Ik ben niet de grote 'Ik ben' maar door de genade van God, ben ik wat ik ben (1Kor.15:10)
- Ik ben uit God geboren en de boze kan mij niet raken (1Joh.5:18)
- Ik ben uitgekozen om vrucht te dragen (Joh.15:16)
- Ik ben verborgen met Christus in God (Kol.3:3)
- Ik heb toegang tot Vader (Efez. 2:18)
- Ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft (Fil.4:13)
- Ik ben lid van een uitgekozen geslacht, een koninklijke priesterschap, een heilige natie, een volk dat Gods eigendom is (1Petr.2:9)
- Ik ben het licht van de wereld (Matt. 5:14)
- Ik ben vrijgemaakt van de wet van de zonde (Rom.8:2)

Wat heeft identiteit met burgerschap te maken?

We zullen eerst kijken wat burgerschap betekent. Het meest krachtige voorbeeld van een nationaal voorrecht is burgerschap.

Burgerschap is het meest waardevolle bezit van een natie en wordt niet makkelijk gegeven vanwege zijn kracht en invloed. Burgerschap heeft buiten grote kracht ook uitstekende privileges. Dat is ook waarom mensen bereid zijn om hun leven te riskeren en grenzen over te steken zelfs tot het punt van dood om te streven naar hoop en burgerschap.

Een burger is een deel van een elite, bevoorrechtte groep.

De mens heeft zijn hemels burgerschap verloren door de zondeval en werd verbannen uit het koninkrijk (land) van God. Doordat Jezus kwam krijgen we de kans om opnieuw geboren te worden en terug te keren naar het land waar wij eigenlijk thuishoren, Gods Koninkrijk.



Met andere woorden, als je niet weet wie je bent zal je ook niet weten waar je bent en waarom je daar bent. De bijbel zegt dat wij burgers zijn van een rijk in de hemelen Filippienzen 3:20-21.

De kerk is een ambassade van Gods Koninkrijk. Tenminste dat is haar functie, zo moet zij werken. Een ambassade is de plek waar je naar toe kunt gaan wanneer je in een ander land bent waarvan jij niet een burger bent. Wij zijn geen burgers van deze aarde maar van Gods land, Zijn Koninkrijk.

*Een crisis is een moment of periode waar iets op zijn ergst is.
In deze periode gaat het niet zoals het hoort te gaan. Er is een hoge nood.*

Wat is identiteitscrisis?

Identiteitscrisis is een bepaalde periode in het leven van een mens waarbij de persoon niet weet wie hij of zij precies is.

Je zou kunnen zeggen het een toestand van onzekerheid over jezelf is.

Je weet niet wie je bent en waar je thuishoort. Je weet niet wat je moet doen en wanneer je het moet doen. Je weet zelfs niet welke kleding je aan moet en welk kapsel je je zelf moet aanmeten. Je weet niet welke woorden je moet gebruiken en hoe je je moet gedragen in het bijzijn van anderen. Het gevolg hiervan is dat je automatisch de identiteit van anderen gaat overnemen. De duivel weet welk gevaar er voor hem dreigt wanneer iemand zijn of haar ware identiteit ontdekt.

Vandaag de dag zien wij dat de duivel er alles aan doet mensen hun waarde identiteit niet te laten ontdekken. Leugen en frustratie zijn daarbij 2 belangrijke middelen die hij gebruikt. Wanneer je niet weet wie je bent kan je nooit worden wat God voor je heeft gepland.

Hoe is identiteitscrisis ontstaan?

De belangrijkste oorzaak van het ontstaan van een identiteitscrisis is onzekerheid. Mensen die veel twifelen. Mensen weten niet wie ze zijn en wat ze willen. Deze combinatie zorgt ervoor dat je de verkeerde keuzes gaat maken. God zegt dat onzekerheid een vorm van zonde is.

De bijbel zegt in Hebr. 11:6 dat wij niet met God kunnen leven zonder geloof in Hem. Wanneer twifelen zijn wij innerlijk verdeeld en kan God niet door ons heen werken Jakobus 1:5-8.

Net zoals elke andere zonde is de oorsprong van twijfel begonnen bij het gesprek met de slang in Genesis 3:1-7. De vijand bracht twijfel, onzekerheid en verdeeldheid zodat ze niet meer konden zien wie ze werkelijk zijn. Het



eerste wat ze opviel toen onzekerheid binnensloop is dat ze geen kleding aan hadden. Onzekerheid richt zicht als eerst op jezelf. Een gezond lichaam is belangrijk, maar niet het belangrijkste. Vandaag de dag is mijn zo bezig met het eigen lichaam dat ze het allerbelangrijkste vergeten namelijk, het innerlijk wie ze echt zijn.

Hoe wordt het weer opgelost?

Jezus heeft de oplossing gebracht met deze woorden: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen Matt. 4:17. Jezus zegt hier luister dan kom in het nieuwe land dat Ik heb gebracht. Verander van nationaliteit en kom wonen in dit land. In dit land zal je ontdekken wie je echt bent en wat je doel hier op aarde is. Leer de regels en wetten van dit land en alles wat je nodig hebt zal je geschonken worden door de Koning van dit land. De bijbel zegt zoekt eerst Zijn Koninkrijk en gerechtigheid Matt. 6:33.

Kortom

De Joden verwachtten al een hele lange tijd een Messias die ze zou verlossen uit de macht van de Romeinen. Omdat ze de Messias altijd in de toekomst verwachtten was het moeilijk voor hen om te geloven dat Hij gearriveerd was. Ze dachten dat Hij een profeet was omdat Hij dezelfde gestalte had als de profeten in die tijd. Toen Jezus de vraag aan zijn discipelen stelde wie de mensen zeggen dat Hij is, was het dan ook niet vreemd dat ze namen zoals Elia, Johannes de Doper en Jeremia zeiden. Ze zeiden dit op basis van wat ze van Hem hebben gezien en niet op basis van een intieme relatie met Hem.

Er zijn nu ook groeperingen die net als deze mensen allerlei benamingen geven van wie Jezus echt zou moeten zijn. Maar je kan alleen zeggen wie Hij echt is wanneer je ook daadwerkelijk een relatie met hem hebt.

Jezus vroeg ook aan zijn discipelen wie ze zeggen dat Hij is. Petrus gaf als enige antwoordt op deze vraag. Wat opvalt is dat Jezus Petrus niet zegt goed gedaan jongen je hebt het goed gezien. Nee Hij zegt dat Petrus zalig is.

Petrus is gelukkig of gezegend omdat hij dat niet uit zichzelf kan weten en ook niet van enig ander mens. Alleen God de Vader kan het hem hebben gezegd. Alleen God weet wie elk mens echt is.

Mensen zullen dingen over ons zeggen of beweren maar ze zullen nooit de werkelijkheid weten wie we echt zijn als ze alleen maar letten op wat we doen. God gebruikt vaak mensen die dichtbij ons zijn en die een relatie met

Hem hebben om een stukje van de werkelijke identiteit van een ander mens te zien. God gaat nooit alles laten zien aan een ander. Om dus te weten wie je bent moet je persoonlijk bij de Vader zijn. Nadat Petrus Jezus had gezegd wie Hij was, zei Jezus ook aan Petrus wie hij werkelijk was. Om te weten wie je werkelijk bent in Christus moet je eerst weten wie Christus werkelijk is.

Het gaat er niet om dat je van Hem hebt gehoord van derden, maar je persoonlijke ervaringen met Hem.

We leven in de tijd van de Heilige Geest en het is de Geest van God die ons leert wie de Vader en de Zoon werkelijk zijn.

De Joden wilden een Messias die voor de aardse verlossing zou zorgen, maar Jezus is een Messias die zorgt voor bevrijding en verlossing van de zonde en niet van de Romeinen die de Joden in tijd onderdrukten.

Wie je werkelijk bent betekent simpelweg wat is je echte identiteit.

Ieder mens krijgt bij zijn of haar komst een zogenaamd aardse identiteit.

Je identiteit is het totaal plaatje van wie je bent:

- a. Je persoonlijkheid, de unieke en herkenbare persoon die je bent
- b. De positie die als individu inneemt in je omgeving en relaties met andere mensen.

Echter wanneer iemand tot bekering komt krijgt hij of zij een nieuwe identiteit. Je identiteit wordt nu geheel bepaald door de christelijke leefstijl. Het is zeer belangrijk voor een gelovige te weten wat je nieuwe identiteit is. Op de eerste plaats betekent het dat je nu een kind van God geworden bent.

Door de wedergeboorte ben je een nieuw mens geworden. Dit wordt geïllustreerd in de volgende 2 Bijbelteksten:

1. 2 Korintiërs 5:17 "zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie het nieuwe is gekomen.

2. Filippenzen 4:13 "Ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft".

Zelfbeeld is het totaalplaatje van de manier waarop je over jezelf denkt.

Je hebt een positief of negatief zelfbeeld wanneer je wel of niet gelukkig en tevreden bent met wie je zelf denkt te zijn. Andere mensen kunnen heel anders naar jou kijken dan dat jij jezelf beoordeelt. Je zelfbeeld is dus geen nauwkeurige weergave van wie je echt bent.

Met andere woorden is ook niet wat je denkt over jezelf wie je echt bent.

Met het kennen van je ware identiteit zal je ook begrijpen wie je werkelijk bent. Wanneer je weet wie je werkelijk bent zal je ook weten wat je moet



doen. Je gaat ontdekken dat alleen in volledige samenwerking met God je het doel waarvoor je hier op aarde ben, volledig kan vervullen. God denkt alleen maar positief over de mens, omdat Hij de werkelijke identiteit van de mens kent. We zijn burgers van een Hemels land. God is onze Vader en schepper en alleen Hij weet waarom Hij ons geschapen heeft en met welk doel we hier naar de aarde zijn gestuurd. We zijn momenteel in een land waarvan wij niet de burgers zijn indien wij tot bekering gekomen zijn en nu horen in Gods Koninkrijk. We hebben de nationaliteit van de hemel en niet van de aarde.

Om te weten

- Wie ik ben bepaald hoe ik leef
- Alleen in Christus weet ik wie ik ben
- Ontdekking is bevrijding!

Om te doen

1. Leer Christus kennen door de Heilige Geest
2. Wanneer je Jezus leert kennen zal je je zelf leren kennen
3. Onderzoek hoe het land van God werkt en wat je plaats daarin is

Wees gezegend!
