



IN HIS KINGDOM

Stil maar Krachtig!

Tekst: Mattheüs 9:35-38

Jezus trok rond in Galilea, terwijl Hij het Evangelie van het Koninkrijk verkondigde in de synagogen en de zieken genas. Een synagoge is een gebouw of ruimte waar Joden bij elkaar komen om te bidden of naar lezingen te luisteren. Hij is niet alleen naar de grote steden gegaan, maar ook naar de kleine dorpen. Een dorp in die tijd was een algemene slaapplek waarheen de arbeiders in het veld terugkeerden, na hun arbeid voor die dag.

Vers 35 is een herhaling van Mat.4:23 en vermeldt de tweevoudige bediening van Jezus: 1. het nauw met elkaar verbonden onderwijs en verkondiging en 2. genezing. Zo vormt het vers een overgang van de voorgaande hoofdstukken, namelijk Mat.5-7 (Jezus' onderwijs) en Mat.8-9 (Jezus' werken), naar Mat.10, waar gesproken wordt over het delen van de discipelen in Jezus' dubbele bediening van prediken en genezen (Mat.10:1,7 en 8).

Wat betekent de aard van Jezus Zijn werk?

Het woord aard heeft verschillende betekenissen. De betekenis die past bij dit Bijbelgedeelte is essentie. Het woord essentie betekent: daar waar het om gaat, de kern van de zaak, de hoofdzak of hoofd punt. De kern van Jezus Zijn werk is in dit geval de juiste omschrijving.

Waarom is het belangrijk om te weten wat de kern van Jezus Zijn werk is? Pas als wij weten wat de kern en de hoofdzaak van Jezus Zijn werk is, zullen we kunnen weten wat de kern van ons werk hier op aarde is. Het is van groot belang omdat Jezus aan het einde van Zijn tijd op aarde de opdracht heeft gegeven hetzelfde te doen wat Hij ook heeft gedaan. Hij zei "maakt al de volken tot Mijn discipelen".

Jezus trok rond in Galilea, terwijl Hij het Evangelie verkondigde en de zieken genas. Hij is niet alleen naar de grote steden gegaan, maar ook naar de kleine dorpen. Hij had geen favoriete of populaire plekken waar Hij alleen naar toe ging. Een dorp zou je kunnen beschouwen als een niet interessante plek om te gaan. Wij hebben ook de opdracht zoals in Matt. 28 al de volken te bezoeken om hun te vertellen van het Koninkrijk van God. Het maakt niet uit hoe je eruitziet of wat je achtergrond is, eenieder moet het goede nieuws te horen krijgen.



IN HIS KINGDOM

Hij genas alle kwaal

We zien heel duidelijk in dit gedeelte dat het onderwijzen van Gods Koninkrijk nauw verbonden is met genezing. God wil niet alleen dat we horen en weten van Zijn Koninkrijk, maar Hij wil ook het bewijs leveren dat er een andere sfeer, een ander land, een andere autoriteit is gekomen die uit een andere bron tapt, dan wat de mensen tot nu toe hadden gezien en ervaren.

Jezus laat zoals in 1 Kor. 4:20 zien dat het Koninkrijk van God niet uit (alleen) woorden bestaat maar vooral uit kracht. De Schriftgeleerden in die tijd waren alleen bezig met de mensen te onderwijzen en zware wetten en regels op de mensen te leggen.

Wanneer Jezus op het toneel verschijnt gebeurt er iets anders. Niet alleen spreekt Hij met autoriteit, maar Hij voegt ook daden aan Zijn woord.

Belangrijk om ook te weten is dat het op de juiste manier verkondigen van het Koninkrijk van God, gepaard gaat met genezingswonderen en tekenen.

Ik leer hieruit een les dat God eigenlijk altijd mensen wil genezen. Wanneer het voorkomt dat mensen niet genezen worden, ligt het meer aan ons dan aan God. Dat mensen vaak niet genezen van hun kwaal en ziektes komt door hun on- of weinig geloof. Dit kunnen we nalezen in Matt. 13:53-58.

Dit betekent niet dat God niet kan genezen als er geen geloof is want God is instaat alles te doen wanneer, waar en hoe Hij dat wil. Voor zover ik mij kan herinneren heeft Jezus in de bijbel nooit iemand geweigerd te genezen.

Hoe genas Jezus van alle ziekte en kwaal?

Jezus genas de mensen praktisch op verschillende manieren.

Het geheim erachter is dat Jezus vol en vervuld was van en met Heilige Geest. De rol van de Heilige Geest is heel erg belangrijk in Gods Koninkrijk.

De Heilige Geest is de Gouverneur in Gods Koninkrijk.

Een gouverneur is een bestuurder van een provincie of een kolonie.

Het is altijd Gods bedoeling geweest dat de aarde gekoloniseerd moest worden door de hemel. God wil dat wat in de hemel gebeurt ook hier op aarde moet gebeuren. Door de zonde was de gouverneur vertrokken omdat de mens had besloten dat ze Gods leiding niet nodig hadden.

Jezus is de Heilige Geest terug komen brengen en Het Koninkrijk van God.

De Heilige Geest/gouverneur leert ons hoe we moeten leven in Gods land.

De taak van een gouverneur is de plek waar hij is geplaatst precies te laten lijken als de plek waar hij oorspronkelijk vandaan komt.



De Heilige Geest heeft de volle macht en kracht van God. Het is belangrijk dit te weten omdat wij zelf mensen niet kunnen genezen. Het is God die door de Heilige Geest ons gebruikt om anderen te genezen. Het is belangrijk dat de mens die God gebruikt, bewust is van de inwoning van de Heilige Geest, en een actieve relatie heeft met Christus. Ik kom dan op dit punt dat God elk persoon kan gebruiken om een ander te genezen. Ook een ongelovige als Hij dat zou willen. In de meeste gevallen gebruikt Hij gelovigen die met de Heilige Geest vervuld zijn. Zoals alles in het leven waarin je beter wil worden is het ook zo met genezingsbediening. Je moet het vaker praktiseren om het steeds beter te begrijpen en beter toe te passen. Als je bid voor iemand en de persoon geneest niet of niet gelijk dan bid je gewoon weer en geloof je dat God het door Zijn Geest zal doen.

Wat betekent Hij was met ontferming over hen bewogen?

Jezus kreeg medelijden met de mensen.

Hij werd met ontferming bewogen' (esplanchnisthē) is de sterkste uitdrukking voor medelijden in het Grieks. Behalve in sommige gelijkenissen wordt dit in de evangeliën alleen maar voor Jezus gebruikt (Mat.9:36; 14:14; 15:32; 20:34; Mar.1:41; 8:2; Luc.7:13).

Er wordt gezegd dat Jezus Zich ontfermde over pijn en ziekte, over lijdende en bezeten mensen, over treurende en hongerenden en over eenzame en verdwaalde mensen.

Wat bedoelt de bijbel met dat ze voortgejaagd en afgemat waren?

Wat betekent het dat ze waren als schapen die geen herder hadden?

Al in het OT wordt over het volk van God gesproken als een kudde zonder herder (Num.27:17;/ 1Kon.22:17;/ 2Kr.18:16; Jes.53:6). Eskulmenoi (voortgejaagd) betekent eigenlijk 'gevild zijn' (de huid), 'gewond zijn' (van schapen door de doornstruiken), dan ook 'geplunderd zijn' (door rovers), algemeen 'vermoeid zijn'. Eklelumenoi betekent 'zonder kracht, zwak, vermoeid zijn'. Errimmenoi is eigenlijk 'aan de kant geworpen', 'als een lijk ter aarde vallen' (op de grond liggen), in het algemeen 'vermoeid' (maar dan zo dat je niet meer kunt lopen).

Mattheüs schrijft hier met name over Jezus' bewogenheid met mensen die in geestelijke nood zijn, die geestelijk leiderschap missen en stuurloos zijn. Ze zijn door hun leiders in de steek gelaten en zijn ook vermoeid vanwege de zware lasten, die door hen op hun schouders gelegd waren (Mat.11:28;



IN HIS KINGDOM

23:4). Jezus zag het als Zijn taak de verstrooide en verdwaalde schapen te verzamelen (Mat.15:24; vgl. Mat.10:6; 18:12) en zo toonde Hij Zich als de beloofde Herder, de Messias (Jer.23:4vv; Eze.34:23; 37:24;). Mattheüs heeft al in Mat.2:6 aangegeven dat de Messias Israël zal hoeden, zal weiden.

Wat bedoelt de bijbel in dit gedeelte met het woord oogst?

Het woord oogst is een verzamelnaam voor rijpe gewassen.

Oogsten betekent het binnenhalen van rijpe gewassen.

In dit Bijbelgedeelte betekent het inzamelen of binnenhalen van mensen in het Koninkrijk van God.

Dit betekent dat God zegt dat er veel mensen klaar zijn om het Koninkrijk van God binnen te komen. Je zou kunnen zeggen dat het woord veel niet iedereen is. Maar in het boek 1 Tim. 2:3-4 lees ik dat God wil dat alle mensen behouden worden, dus iedereen.

Ik wil hier de nadruk op iedereen leggen. Dit omdat heel veel mensen denken dat het Koninkrijk van God alleen weggelegd is voor bepaalde groepen mensen. Iedereen die nog niet hoort bij het Koninkrijk van God is dus oogst. Wanneer Jezus zegt dat de oogst groot is dan bedoeld Hij dat het voor alle mensen toegankelijk is.

Ik kom dan tot deze conclusie, als iedereen rijp is om het Koninkrijk van God binnen te komen, en het besluit maakt niet te komen, dan ligt het aan de persoon zelf. Belangrijk is op een gepaste wijze om te gaan met de persoon. Wanneer je bepaalde vruchten oogst is het ook de bedoeling het voorzichtig te oogsten anders kan het beschadigd raken.

Het woord arbeider betekent werker of iemand die in loondienst werkt.

Gelovigen die leven in Gods Koninkrijk zijn allemaal arbeiders van de God, in die zin dat ze als werk hebben het evangelie van het Koninkrijk te vertellen en te laten zien, door middel van hun voorbeeldig leven.

Waarom zijn er weinig arbeiders volgens Jezus?

Ten tijde dat Jezus dit zei tegen Zijn discipelen, was Hij de enige die eigenlijk een actieve arbeider was die de oogst binnen haalde. De 12 discipelen wisten nog niet hoe het Koninkrijk van God precies werkte. Jezus leerde ze daarom gedurende ongeveer 3,5 jaar hoe zij ook arbeiders moesten worden om de oogst binnen te halen.



IN HIS KINGDOM

Wanneer Jezus dus zegt dat de arbeiders er weinig zijn bedoelt Hij niet dat er nu op dit moment weinig arbeiders zijn, maar bedoelde hij dat Hij de enige nog was op dat moment. Later zien we dat wanneer Jezus terug is naar de hemel, dat Zijn discipelen goede arbeiders zijn en zelf op hun beurt ook weer arbeiders klaar maken om de oogst binnen te halen.

Waarom moeten ze eerst bidden tot de Heer van de oogst?

Een simpel antwoord is dat de maker van een product, het product beter dan wie dan ook kent. God is de schepper van alles wat er is.

Hij is de schepper van de mens en kent de mens beter dan wie dan ook. Hij weet ook precies hoe de mens het beste terug kan komen naar het Koninkrijk wat ze verloren hadden. De bijbel laat duidelijk zien dat de oogst van Hem is.

God wil duidelijk maken dat het verkondigen van het evangelie van het Koninkrijk gepaard gaat met Zijn instructies. Als we willen dat mensen tot bekering komen moeten we eerst naar God gaan.

Naar God gaan betekent op de eerste plaats een relatie met hem hebben. Je moet vanzelfsprekend ook bekeerd zijn.

Verder betekent het ook dat je je laat onderwijzen en trainen aangaande Gods Koninkrijk en daarna zelf aan de slag gaat om een diepere kennis van Gods Koninkrijk te krijgen.

Je kunt niet zomaar op eigen houtje naar de oogst gaan om het binnen te halen. Wanneer mensen dat doen brengen ze veel schade aan de oogst omdat ze simpelweg niet weten hoe ze de oogst op de juiste manier moeten binnenbrengen. Ze willen dat doen met hun eigen en visie.

Bananen worden ook niet met een maaidorsmachine geoogst.

Een maaidorsmachine is een apparaat waarmee men rijst oogst.

De bananen zullen allemaal beschadigd worden en niet meer eetbaar zijn. Wanneer de bloemen of de plant begint met afsterven of uitdroging is dat het juiste moment om de bananen met de hand te oogsten. Er komt geen machine aan te pas bij de oogst. Bananen vragen meer gevoeligheid dan rijst, maar beide zijn belangrijke voedingsstoffen.

In Spreuken 11:30 zegt de bijbel het volgende, wie wijs is wint harten.

In het tweede versdeel wordt opgemerkt dat wie levens neemt, wijs is. Deze lastige zin geeft waarschijnlijk aan dat een wijze andere mensen wegrukt van de weg naar de dood en hen naar het leven leidt.



IN HIS KINGDOM

De wijze zorgt ervoor dat mensen worden getrokken tot Gods Koninkrijk. Het woord wijs betekent de juiste toepassing van kennis en verstand. Kennis is informatie. We moeten als gelovigen eerst informatie opdoen. Wanneer we die informatie begrijpen is het nu de tijd om het op de juiste manier toe te passen. Een wijs persoon is dus iemand die Gods Woord leest en bestudeert, die het verstaat en begrijpt en doet wat Gods Woord hem of haar opdraagt te doen.

Bijbelse richtlijnen hoe op de juiste manier geoogst moet worden

De bijbel geeft richtlijnen hoe wij op de juiste manier de oogst moeten binnenhalen. De oogst binnen halen is het verkondigen van het evangelie van het Koninkrijk van God aan de mensen, zodat zij ook erbij kunnen komen.

- In de eerste plaats moeten we als gelovigen beginnen met de juiste boodschap te verkondigen (Matt.10:7)
- Het Koninkrijk van God is niet iets waarop we moeten verdienen want wij hebben het zelf ook uit genade mogen binnenkomen. (Matt. 10:8)
- We moeten een diepgaande actieve relatie hebben met Christus.
- Er zijn 3 soorten vriendschappen: kennissen, vrienden en beste vrienden. Ik geloof dat wanneer iemand God leert kennen je nog niet zoveel over Hem weet. Naarmate de jaren vorderen begin je Hem steeds beter te kennen en groei je uit naar beste vrienden met Hem.
- Door de relatie met God ga je relaties met mensen opbouwen
- Door middel van je relatie ga je anderen beïnvloeden met Gods Koninkrijk



Waarom moet je anderen beïnvloeden met Gods Koninkrijk en wat betekent het woord beïnvloeden of invloed uitoefenen of hebben op anderen?

De bijbel laat heel duidelijk zien hoe Gods Koninkrijk werkt en hoe het zich verspreid. Dit kunnen we bijvoorbeeld lezen in Matt. 13:31 en 33.

Ik leer hieruit dat het Koninkrijk van God niet luidruchtig of druk is.

Het werkt stilletjes tot dat je merkt dat het aanwezig is. Wanneer je het opmerkt heeft het je al beïnvloed.

Het woord invloed heeft verschillende betekenissen maar de beste uitleg bij dit gedeelte is geestelijke inwerking. Je bent bezig iemand te veranderen zonder dat ze dat gelijk door hebben.

Gods Koninkrijk begint ook stil en wanneer het je eenmaal doorhebt heeft het je al gegrepen omdat de uitwerking daarvan heel groot is. Precies zoals een mosterdzaad. Het is het kleinste zaad, maar als het eenmaal rustig aan begint te groeien, groeit het uit tot een groot tuingewas en wordt het een boom.

Als wij willen dat anderen in Gods koninkrijk komen moeten we op deze manier werken. Dit is de strategie van God.

Anderen beïnvloeden. De beste manier om anderen te beïnvloeden is om ze te dienen en te bedienen.

De persoon die verreweg de meeste invloed heeft gehad op de totale mensheid is Jezus Christus. Hij zegt zelf het volgende in Marcus 10:44-45" Maar wie groot onder u wil worden, zal uw dienaar zijn en wie onder u de eerste wil zijn, zal aller slaaf zijn. Want ook Christus is niet naar de aarde gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.

Wat is een koninkrijk?

We moeten het concept van een Koninkrijk goed begrijpen anders zullen we de bijbel ook niet goed begrijpen. God is de schepper van hemel en aarde. Hij heeft het idee van een koninkrijk zelf uitgekozen.

Wat is dan een koninkrijk? Het concept van koninkrijk begon in de harten van de mensen, door God zelf geplaatst. Het doel was dat God Zijn plan met de mens zo kon uitvoeren op aarde. Een koninkrijk moet aan de volgende punten voldoen:

- Een Koning en Heer- een soeverein
- Een territorium- een domein
- Een constitutie- een koninklijk convenant



IN HIS KINGDOM

- Het volk- een gemeenschap of wel de burgers
- Rechtsgang – algemeen aanvaarde principes
- Voorrechten- rechten en voorrechten
- Ethische codes- algemeen aanvaarde levenswijzen en gedrag
- Een leger- beveiliging
- Een gemenebest-economische regelgeving (gemeenschappelijk belang)
- Een sociaal cultuur- protocol en procedures

Ik zal deze punten verder toelichten

- De koning: Hij is de belichaming van het koninkrijk en vertegenwoordigt de welvaart hiervan. Autoriteit komt van de Koning af en het woord van de koning is bepalend.
- Het territorium: is het domein waarover de Koning totale autoriteit heeft. Het gebied en alles wat daarbij hoort inclusief de bevolking, zijn allen persoonlijk eigendom van de Koning
- De constitutie: Dit zijn de wil en gedachten van de Koning verwoord en dus opgeschreven voor zijn inwoners. Het zijn dus de vastgestelde woorden van de Koning. De bijbel bevat de constitutie van het Koninkrijk van God.
- Het volk: Dit zijn de mensen die wonen onder de wetten van de Koning. Wonen in een Koninkrijk is geen recht maar een voorrecht en dat is het resultaat van de keuzes van de Koning. God heeft ons zelf geroepen en uitgekozen, we kunnen niet uit onszelf Zijn Koninkrijk ingaan
- Rechtsgang: De wet vertegenwoordigt de standaard en principes die door de Koning zelf zijn samengesteld, waardoor Zijn Koninkrijk zal functioneren. De wetten van een Koninkrijk garanderen toegang tot de voordelen van de Koning en Zijn rijk. Wie de wetten overtreedt handelt in strijd met de regels van de Koning en heeft dus zijn gunstige positie bij de Koning verspeelt.
- De voorrechten: Dit zijn de voordelen die de Koning uitdeelt aan Zijn getrouw volk. Dit onderdeel verschilt van andere vormen van leiderschap. Zodra iemand deel uitmaakt van een Koninkrijk is de Koning persoonlijk verantwoordelijk voor jou en in de voorziening in uw behoeften. Omdat Hij alles beheert kan Hij geven wat Hij wil en wie Hij wil en ook hoeveel Hij wil.
- Ethische codes: Dit is het aanvaardbare gedrag van de inwoners van het Koninkrijk en de manier waarop zij het Koninkrijk



IN HIS KINGDOM

vertegenwoordigen. Deze code bevat morele regels, sociale relaties, persoonlijk gedrag, houding, kleding en manier van leven.

- Het leger: Dit is het Koninkrijk systeem voor het bewaken van het territorium en de bescherming van de burgers. In een Koninkrijk vecht dus niet het volk maar het leger. In Gods Koninkrijk zijn de engelen het leger.
- Een gemenebest: is een economisch systeem van een Koninkrijk dat aan elke inwoner gelijke financiële zekerheid biedt. De Koning wil dat iedereen meedeelt in de rijkdom van het Koninkrijk. De glorie van het Koninkrijk wordt bepaald door het geluk en de gezondheid van de burgers. (Luc. 12:22-24) "weest niet bezorgd" (Luc.12:31-32) Zoekt eerst Zijn Koninkrijk...
- De sociale cultuur: Het is de cultuur dat de aard van de Koning vertegenwoordigd wordt door de levensstijl van de burgers. Dit verschilt natuurlijk per Koninkrijk. Hoe gedraagt de burger zich in het Koninkrijk.

Alle Koninkrijken inclusief Gods Koninkrijk hebben de volgende componenten:

Aards koninkrijk	Gods Koninkrijk
Een gezondheidsprogramma	Genezing
Een onderwijsprogramma	De leer van de Heilige Geest onderwijzen
Een fiscaal systeem	Tienden, offers en andere giften
Een centraal communicatiestelsel	Gaven van de Geest
Administratiesysteem	De bediening van de Geest door de mens, genaamd de gemeente
Een economie	Een systeem van geven en ontvangen (zaai en oogst tijd)
Een diplomatiek team	Ambassadeurs van Christus

Wat is het koninkrijk van God?

Het Koninkrijk van God is niet met mensen handen of menselijke bemoeienis gebouwd. Gods Koninkrijk is overal waar Hij is.

God is overal. Alles behoort Hem toe en Hij kan doen wat Hij wil met alles.

Gods Koninkrijk is de plek waar Zijn regels, wetten en algehele wil wordt na geleefd.



Als Jezus over het Koninkrijk van God sprak verwees Hij naar de wijze waarop God dingen deed. Het was een toestand die overal kon ontstaan als mensen Gods normen en waarden overnamen.

Gods Koninkrijk is een niet aan te wijzen plaats maar meer en manier van leven. Lucas 17:20 zegt dat het Koninkrijk Gods niet te berekenen valt. Je kunt ook niet zeggen zie hier is het of daar is het. Jezus zei tegen de farizeeërs in dit bijbel gedeelte het Koninkrijk Gods is bij u.

Let wel Hij zei niet jullie zijn erin maar het is bij hen. Jezus bedoelde hiermee dat Hij het Koninkrijk vertegenwoordigde. Hij voldeed aan alles waaraan je moet voldoen om in Gods Koninkrijk te leven

Waarom verkondigt Jezus alleen het koninkrijk van God?

Omdat dat de opdracht is die Hij heeft meekregen. Dit is de boodschap die wij als gelovigen ook moet verkondigen. Jezus kwam om 2 dingen te doen. Het 1^{ste} was de aankomst van Het Koninkrijk Gods te verkondigen en het tweede door Zijn bloed toegang te verschaffen tot het Koninkrijk voor een ieder die wil binnenkomen.

In 1 Kor. 4:20 zegt de bijbel dat het Koninkrijk van God niet bestaat uit woorden maar uit kracht. Wat bedoeld de bijbel hier met: niet uit woorden”?

Sommige mensen praten heel veel over het geloof het geloofsleven, maar komen niet verder dan de woorden die ze uitspreken. Ze kunnen je precies vertellen hoe het geloofsleven eruit moet zien, maar zelf doen ze het nauwelijks of helemaal niet. Hun leven is geen voorbeeld van het oprecht bekeerd leven.

Het gaat het dus niet alleen om wat we zeggen maar veelal wat we doen met datgene wat we weten. We moeten de kennis die wij verstaan op de juiste manier toepassen en dat bedoel de bijbel met wijsheid.

Wat bedoelt de schrijver van Korintiërs (Paulus) met het bestaat uit kracht?

Paulus bedoelt in de eerste plaats hiermee dat we het Koninkrijk van God moeten leven en niet alleen erover moeten praten. We moeten het in praktijk omzetten. Wat we hebben ontdekt in Zijn woord en door Zij Geest moet en we elke dag praktijk omzetten. Het Grieks woord voor kracht hier in de bijbel is “dunamis”



Dunamis betekent dynamiet, dynamisch met andere enorme tentoonstelling van kracht. Andere betekenissen zijn: sterkte, macht. We moeten de kracht, macht en dynamiet van God gegeven door Zijn Geest tentoonstellen in ons dagelijks leven. Het hoort de normale gang van zaken te zijn in Zijn Koninkrijk.

Wat is deze kracht eigenlijk waar komt het vandaan en wat moeten wij ermee doen in Gods Koninkrijk?

In Handelingen 1:8 zegt Jezus” Gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te tot het uiterste der aarde.

Deze kracht komt dus van de Heilige Geest. Let wel de Heilige Geest is geen kracht, maar de Heilige bezit onder andere Kracht. De kracht die wij burgers nodig hebben in het Koninkrijk om de Koning Zijn wil, liefde, autoriteit en alles wat van Hem is te verkondigen en te laten zien aan iedereen, zodat ze weten dat Gods Koninkrijk nabij is

Wees gezegend!
